

## Mitt idrottande Min ledarroll i GGIK, upplevelser i verksamheten GGIK!

Ryktet gick att IFK Gävle skulle börja med pojkfotboll. Vet inte hur ryktet uppkom men hur det än var så träffade vi Gunnar Evaldsson på Café Viola, som talade om förutsättningarna i IFK. Cafét låg i hörnet av Staketgatan och N. Kungsgatan. I samma veva kallade Gefle IF också på uppmärksamhet och vi grabbar besökte uttagningarna i Sörbyskolans lilla gymnastiksal. Vi blev uttagna till GIF pojklag 2, som 15 åring. På den tiden började man inte spela fotboll förrän man var 15 år även om undantag fanns. Tiden i Gefle IF var omtumlande.

**Första säsongen** var vi på läger i Bosön. Vi tränade badade tränade igen och spelade matcher mot andra lag på läger. Nästa säsong med Pojklag 1 var vi också på Bosön med samma förutsättningar. Kan inte påminna mig att jag betalade något för lägren. Pojklag 1 säsongen blev det även matcher i juniorlaget och reservlaget. Vi tränade och spelade matcher på Näringens motorbana. Det fanns två st 11-manna varav en i mitten av rundbanan plus en 7-manna. Två omklädningsrum med bara kallvatten och cementgolv. De var tider det.

Uppbyggnadsträningen med A-laget, var nästan, som en mardröm. Bytte om på brandstation sen



Titningstext!

Gefle IF:s pojkar slog Luleås på Bosön. Här ser ni hur: GIF-grabben tv är större och mera rutinerad, Luleåpojken litet tveksam. Luleå får trösta sig med att A-laget skulle klarat sig bättre, Kanske...

**Min ledarkarriär** började då jag besökte GGIK:s pojklagsträning på Borgarskolans fotbollsplan. Några grabbar från min gård tränade hos GGIK, så det var väl av den anledningen jag kom dit och tittade. Då kom Kurt Gustafsson till mig och frågade om jag var intresserad att vara tränare för grabbarna.

**Blev lite kliven** med tanke på mitt

spelande i Gefle IF. Det var mitt andra år som junior och även spela i reservlaget för GIF. GIF var dominerande pojklag och juniorlag och när då A-laget blev nedflyttade till trean lovade Erik Norin att nu skulle man satsa på juniorerna. Det blev inte så! En gammal klyscha har återigen gjort sig gällande. Det blev bara några grabbar, som fick prova på och platsade.



Gefle IF pojklag 2 säsongen 1957

Bakre raden fr.v: Lagledare Svante Sjögren, Jan Nyberg, Christer Fagerström, Rolf Westlund, Lars Westin, Billy Falk och Anders Berg. Knästående fr.v: Curt Larsson, Reine Diethelm, Björn Hultberg, Sven-Erik Pettersson, (Drake) och Carl Åkerlund.

lede Henry Eriksson ut på långskubbing. Henry vann ju OS 1948 i London så det var inte lätt att hänga med. Vi sprang, som sagt, från brandstation mot Strömvallen, Kungsbäck och ända till Hagaströms Kraftstation och backarna där på åsen. Sen var det fri löpning hem via Näringen. Fy fan! På våren bytte vi om på Strömvallen och fotbollsträning på snö i Stadsträdgården. Jättekul! Senare blev det grus på Nynäs IP som gällde, med matcher och träningar. Ledare var då Sven-Gösta Rahmberg. När jag tänker efter så blev det några finalmatcher på Strömvallen också. Det var alltid roligt att slå Sandvikens IF, som hade ett bra lag tyckte man. Allra roligast var det där det inte gick så bra för Dala Dahlqvist, som blev vansinnig och blev utvisad. Inte en gång utan flera. Dala blev sedermera lagledare för Sandvikens IFs A-lag.



Titningstext! Söndagen den 15 mars 1959 (mamma klippt ur)

FULL FART är det på fotbollsträningen i GIF. Tjugotalet grabbar deltog på söndagen i den första utomhusträningen, som under Sven Gösta Rahmberg ledning hölls på Nynäsplanen. Bilden visar GIF-tränaren i täten för kopplet fotbollsgrabbar.

**Efter mycket funderande** ställde jag upp och deltog på träningarna. Vi bytte om i GGIK:s nya klubbstuga vid Nynäsgården och sprang till Borgis. Stolt, fick jag nyckel till klubbstugan.

Det blev för mycket träning med ungdomarna i GGIK och spelandet i Gefle IF så jag gick över till GGIK och A-laget. Ångrar idag att jag inte fortsatt i Gefle IF ändå. Vi tränade på Borgis och en del på hockeyplan vid Nynäsgården. Matcherna var vi hänvisade till det berömda Näringen med kallvatten. A-laget tränade och spelade matcherna på Brynäsullen. Matcherna på Näringens planer höll på enda till 1963 då Stigslunds Sportfält (Sätravallen) kunde brukas.

**Egen klubbstuga.** 1958 började bygget av GGIK:s klubbstuga. Nynäsgårdens område, med tillhörande ishockeyplan. Två skogsbaracker inköptes av Korsnäs AB för vardera 3000 kr. Efter demontering och transport till Nynäsgården började klubbens medlemmar bygga den egna klubbstugan i anslutning till ishockeyplan vars sarg, nu flyttades från den tillfälliga placeringen på Strömvallens kastplan.



Den 6 september 1959 kl.15.00 invigdes vår fina klubbstuga. Invigningstalet hölls av RF:s direktör Torsten Wiklund. GGIK erhåller 3000 kr från RIF till klubbhusbygget och 2000 kr för ishockeybanan. GGIK var en av få klubbar med egen klubblokal i Gävle

**1959** och i början på 60-talet drevs Stjärn serien i ishockey och ett pojklag av Kurt Gustafsson och jag hjälpte till. Fotboll. Ishockey och Friidrott var populära grenar, som tog fart under Kurt Gustafsson och Hans Milch ledning.

**Godisbanan flyttades** från Borgarskolan till Nynäsgården. 1959. GGIK:s medlemmar byggde sin egen ishockeyplan på Borgarskolans grönområde d.v.s. där Nynässkolan nu har sin högstadiebyggnad. Tidigare utnyttjades Islandsplan där



Gävle hockeyns ishockey startades kring åren 1938–40. Nu hade GGIK en egen hockeyplan med omklädningsrum i källaren av Borgis gymnastiklokal. Tyvärr måste sarg och läktare demonteras under sommaren och förvarades tillfälligt vid Strömvallens Kastplan. Området blev nu fotbollsplan med fin och skön ogräsmatta till gagn för skolverksamheten och för GGIK:s fotbollsungdomar. 1958 monterades sargen upp vid Nynäsgården.

**Ungdomsverksamheten tog fart genom tillkomsten av klubbstugan.**

Klubbstugan blev en välbesökt samlingsplats för GGIK-ungdomarna varenda dag i veckan. GGIK verkade vara enda föreningen med egen klubbstuga. Många rönste stor avund på de förutsättningar vi hade och, som gavs med egen klubbstuga. Har jag fått reda på vid 63-träffarna.

**Den 6 september kl. 15.00 sker invigning av vår nya klubbstuga. Invigningstalet hölls av Riksidrottsförbundets direktör Torsten Wiklund. Korven Larssons orkester musicerade, våra handbollsflickor uppvisningsspelade, fotbollsmatch spelades mellan de två yngsta pojklagen och kaffe med dopp serverades i Nynäsgården. Klubben erhåller 3000 kr från RIF till klubbhusbygget och 2000 kr för ishockeybanan.**



**Verksamheten**, som sagt i GGIK och Kurt Gustafsson lyste mer och mer med sin frånvaro. Att klubbstugan betytt mycket för klubben råder inget tvivel om. Det var samlingsplatsen för många ungdomar och fler blev det. Några av de äldre blev nu ledare och fick förtroende med nyckel. Nedan fotbollsavslutning vid gaveln på klubbstugan 1961



Kurt Gustafsson 1961



Avslutning 1961 Jag! Slips på den tiden!



Cykel till match? Idag nä, nä!

**Före avresan på cykel till Abyvallen i Valbo**

Fr.v: Bengt Lindqvist, Lars-Göran Jobs, Curt Svedberg, Curt Larsson, Sten Pettersson, Christer Carlsson, Janne Jernberg, Lars-Erik Eriksson, Ove Skoog och Jan Deime

**1960 anmälde GGIK** mig till en grundkurs i fotboll över en helg. Det var 12 i min grupp. Tränare från olika klubbar i Sverige. Fick duvning i träningslära av alla de slag. Ett skriftligt prov avlades på sluttampen.

Tränade och ledare för två pojklag 1960. Smeknamn "Citten"

**1961** Kom Frank Eriksson med ett halvt pojklag från IFK Gävle. Laget fick heta pojklag 1 i GGIK. Frank skapade sig en stor roll i GGIK. Som exempel på eget initiativ gjorde om materialförrådet till fördel för hans lag, som till nackdel för oss andra. Frank var den, som snackade mycket och började på saker, som andra fick slutföra. Laget blev bra! Blev pojk-DM-Mästare 1962 med de förstärkningar som redan fanns i GGIK. Kjell Damberg, Inge Törnlund bl.a.



Fotbollskursen på Bosön 1960

*BOK 17 1962*  
**Järbo IF går på GGIK i bakvatten**

Järbo IF behöll kontakten med tätlagen i klass I genom att besegra Gävles saftpirater med 5-0. Matchen ändrade oupphörligt karaktär från bra och effektivt spel till rena bottenfret. På det hela taget hade dock hemmalaget ett bastant övertag, vilket ju även vinstsiffrorna ger belägg för.

I det segrande laget skötte sig försvaret som helhet bra, med extra plus för ch Hans-Gunnar Högberg, som suveränt tyglade Godis tilltänkte målgörare Roland Gustafsson. Av kedjans mänar gjorde hi Karl-Ragnar Lundkvist sin kanske bästa match hittills i år.

Vi Rolf Bengtsson, som alltid offrar sig helt, stod för dagens snyggaste mål. Sture Hofvenstam gjorde två av målen. Vy Stig Thor slog in ett inlägg från höger mycket påpassligt. Femte målet ordnade K. R. Lundkvist.

Vad Godis anbelangar var det en skäligen enkel fotboll man utövade. Det var ideliga luftbollar och de lätt räknade skotten mot mål gick skyhögt över. Till råga på eländet blev ch Reino Heino skadad. I försvaret lade man märke till backarna Göte Hansson och Kurt Larsson. I halvbackslinjen svarade vh Gösta Westerlund för en hygglig insats och i anfalllet var högervingen Bernt Holmstedt-Stöveln Öberg bäst.

**Lumparåret 1962-63** hjälpte jag till så gått det gick. Hemma på helgerna med fotboll på Näringen och efter jag fick bilen kunde jag komma hem och spela fotboll med A-laget även på onsdagarna.

**Tack till det "GAMLA GARDET"**.

Nykterhetslokaler fanns. GGIK var medlem nr 567 i nykterhetsrörelsen, men tänka sig en idé om egen klubbstuga inom idrotten var stort.

**Tack till Gottfrid Lindberg, Birger Lindbom, Berra Pettersson**

(Ekholm), Gunnar Wahlman, Nisse Lund, Erik Olsson och ett stort antal medlemmar.



1959 Gamla gardet Gotte, Nisse Lund o Gunnar Wahlman

**Sättravallen:** Vi lämnade Näringen och dess regnsjuka planer och flyttade upp verksamheten till Sättravallen. Slutet av 60-talet. Tyvärr fanns inga omklädningsrum klara ännu, (invigning 1974) utan omklädning gjordes i klubbstugan och vi sprang därifrån till Sättravallen. Vagn till vaktmästaren utan telefon, som skulle sköta planerna. Bokningen fick göras per telefon till verkställare Evald Wiberg, som inte var så lätt att få tag i.



**Ola Fridén** blev ny bas i ungdomssektion efter Kurt Gustafsson. Ola Fridén tjänsteman hos Arbetsförmedlingen. Kom från Stockholm 1961 och blev en stor kraft för GGIK, som man trivdes bra med. Ola var bakom GGIK:s nytänkande efter GGIK:s deg-radering från storserien 1964.

**GO-On** hette programmet och se här: Ordna Stjärnserien i Bordtennis, 3-manna flick/pojklag födda 1950-51-52-53 Damhandboll, högst 8 per lag födda 1950–51. Fri Idrott: Lag med 7 deltagare, flick eller pojklag födda 1951–53 och Ishockey högst

12 man per lag varav högst 3 pojklagsspelare. Födda 1948–1954. En studiecirkel i engelska för främst GGIK:s ishockeyspelare. Danskurs för ishockeyspelare och damhandbollspelare. Vi gick mot vintersäsongen 1964 så fotbollen fick vänta ett tag. Kommer inte ihåg hur friidrotten genomfördes men vi hade Nynäsgården att tillgå och handbollen spelades på hockeybanan innan det blev kallt och kunde spolas.

**Ola Fridén engagerade** sig hårt i planerna att bygga ishall. Ola hade kontakter med Sparbanken och jag vill mena att utan Olas engagemang och idéer. Ingen ishall. Man kunde sätta in ett bidrag på banken. En speciell "guldsparbanksbok" med 6.75% ränta. Den årliga räntan kunde lyftas under tiden. Hela 150 000 kr första dagen. Gavlerinken blev klar hösten 1967.



Stjärnserien 1961 Segr. poikar födda 1951-52  
 Lämnat bak: Sven Haglund Mellanraden fr.v: Peter Lindström, Bo Rogberg och Peter Ljung  
 Främre rad. fr.v: Sven-Olov Hiller, .....?....., Stefan Klein, Hans Lindbom och Frank Forslund

**Ola**, som nu var styrelseledamot engagerade sig också ungdomsverksamheten under sextiotalets början vilket var en kick för oss alla. Tog upp Stjärnserien i hockey igen på GGIK-banan 1961. GGIK inbjöd nu till serier och under vinterlovets blev det Star cup. Tyvärr flyttade Ola till Falun troligen efter 1970.

**Torontos hockeyskola:** I slutet av juli 1963 reste Kennet Hillgren och nyförvärvet från Karlskoga Curt Edenvik till Toronto i Canada för en månadslång vistelse vid Torontos hockeyskola.

Med på resan var Frank Eriksson ny i GGIK. Ola Fridén låg bakom arrangemanget och en av finansiärer var SAS och lokala handlare. Handlarna fick sin reklam genom att varje spelare i GGIK på bild plus reklam för SAS och med en s.k. tipsrunda besöka alla affärer med en tipskupong och bilda en mening, uttryck eller vad det kunde vara.



**Idolerna skapade en trend!**

Skulle man idag tänka sig dagens hockeystjärnor skulle avsätta sin tid med att vara ledare för ett knattelag? Men så gick det på 1950-talet, Stjärnserien hade fått sin start. Kalle Molin körde Stjärnserien på Borgarskolan med början 1952. Spelarna i A-laget, blev ledare för varsitt lag då uppkallat efter sitt eget namn. Lag Kalle, Stöveln,



Gringo, Jätten 1956 arrangerade Norrlands Posten ett pojkmästerskap. På Borgisbanan hade ett 20-tal lag ur GGIK:s Stjärnserie för att göra upp om vem som skulle gå vidare i mästerskapet. Serien kunde slutföras på nya Isstadion på grund av väderleken.

**Fostrande samlingsplats!** Vi kokade kaffe. Skramlade till fikabröd. Lyssnade till Radio Nord. Hur många gånger kaffet kokade över finns nog ingen räkning på. Efter tonerna från Radio Nord var alla spelsugna. Isen hade frusit och banan kunde tas i besittning med eller utan skridskor. Före A-lagsmatcherna på Isstadion spolades isen på GGIK-banan. Efter att ha tittat på matchen var alla spelsugna. Ibland blev det match utan skridskor. Halkigt och farligt, med jätteskoj.



Visserligen klagade grannarna lite grann när klubborna åkte fram mitt i natten men isen måste ju provas eftersom den låg så inbjudande. Den nyspolade isen måste ju kollas! Vi äldre kommer ju ihåg



vintrarna, som förr var mycket kallare och stora snömängder. Det är sådant man vill komma ihåg i alla fall. Minns hur vi gjorde en hård stampad backe upp mot sargen för att med snöslädar köra bort snön från banan. Hur man fick kasta snömängderna över sargen för att senare kliva upp i samma hög och ytterligare kasta snön ändå längre bort. Det fanns ingen öppning i sargen.

maskinell hjälp var obefintlig. Att få hjälp av traktor var det bara att glömma. Men visst var det mycket kallare längre perioder då.

**Vadå! Traktor!** Vi äldre kommer ju ihåg vintrarna på 60-talet. Men var det mer snö då än idag? Kanske vi tycker det eftersom tillgång till maskinell hjälp var obefintlig. Att få hjälp av traktor var det bara att glömma. Men visst var det mycket kallare längre perioder då. Var det töväder kunde det komma bruna bulor upp

under isen. Det visade sig att vi lagt slangen på fel ställe mellan spolningarna (lite vatten på för att undvika förfrysning). Det är sjöbotten på hela Nynäsområdet varför vattnet ej gick ner i grunden utan lade sig, som ett täcke under isen och kom fram vid töväder. Sommartid plockades sargen bort för att målas och underhållas. Farsan gjorde ett stor jobb med detta. Sargen en av Frank Erikssons initiativ men försvann som en avlöning!



**Sekretariatet!** I en snödriva så högt placerad, som möjligt! Här står Roger Westin och sköter tidtagning, antecknar målgörare, utvisningar och skott på mål. (GGIK har alltid haft bra målvakter. Kan uppmärksamheten på att vara målvakt, vara orsaken tro!) Dessutom bistod Roger domarna med stötning och råd! Det var ju så här det började för våra föreningsdomare med Thomas "Kuben" Andersson i spetsen. Roger blev sedermera styrelsemedlem i 33 år och kassör i 23 år.

**Godisandan!** Att GGIK:s ungdomar var en privilegierad skara var inte att ta miste på.

Egen klubblokal och samlingsplats alla dagar i veckan och alla helger, där man uppfostrade varandra i principen en för alla, alla för en. Man städade, målade, snickrade och som sagt spolade och skottade ishockeybanan. Många ville vara med och en del, från andra klubbar var märkbart avundsjuka på GGIK med den sammanhållningen och med sin fina klubbstuga.

**60-talet!** Trots att A-laget degraderades ur storserien 1964 efter 17 år, så blomstrade GGIK:s ungdomshockeyn i GGIK. Vinsterna i Pojk DM 1962, 1964, 1966. Junior DM 1966 med Tommy Sandlin, som ledare. Hockeyskolan samlade 110 ungdomar och 14 lag i Stjärnserien. 1967 hade GGIK två juniorlag och 3 pojklag i elden. Jag ledare för pojklag 2 och 3. Kolla numren i märket fattas! Märken skickades efter hos Sport-Johan men dom kunde inte få dit siffrorna. Då fick jag göra siffror och sy dit siffrorna. Nöttes bort?



GGIK Pojk-Distrikts mästare 1963-64. Stå.fr.v: Ledare Curt Larsson, Jan Axelsson, Sven Halvarsson, Tommy Johansson, Torgny Mildeaus, Håkan Bergström, Rune Jansson, Bengt Sjöström. Knäst.fr.v: Rolf Högberg, Ken Wahlman, Göran Eriksson, Sture Nyström, Lars Jansson och Lars-Erik Södergren

**Sålde dricka!** Hade ett litet förråd i ett av

omklädningsrummen. Vi pratar om gamla klubbstugan. Där sålde jag dricka för en krona st. Mest gick Cuba Cola och Trocadero. Anskaffandet av dricka skötta mamma Alma om. Hon ringde till Konsum Alfa och beställde och fick det utkört till klubbstugan med mamma, som mottagare.

**Sålde lotter!** Åren kring 1967 spelades Veteranhockey mellan GGIK och Brynäs. Gamla lirare, som "gjorde upp" vänskapligt. Entrés överskott delades mellan ungdomssektionerna i resp. förening.

**1966-67 Startade "Stöveln cup"** för D-pojkar. (10 år) Gruppen fanns inte hos Förbundet. Anmälan till GGIK. året efter tog Ishockeyförbundet över.

**Bankboken fylldes** på med lottpengar. Ringlotter, som såldes på bingokvällarna. Bingon startade 1964 i Nynäsgården. När så tiden var mogen kunde vi köpa nya sortens hockeybyxor av Elof Malmbergs fabrik vid Utmarksvägen. Malmbergs låg tidigare på Öster i en rivningsfärdig träkåk. Dit lämnade jag dåtidens manchesterbyxor för lagning.

**Mitt pendlande** till Sandviken 1963 tom 1969 gjorde att det blev lite jäktigt när jag efter jobbet kom hem och skulle ställa om till träning fort nog. Hade hand om två lag plus ett juniorlag i fotboll, som ibland kunde även spela matcher på vardagarna. Det blev lite svårt med tiden.

Med ishockeyn var det likadant. Hade hand om två pojklag även där plus matcher med B-laget en säsong. Stjärnserien på helgerna. Inför varje träning och fick man vara ledande i att kara banan och spola. Pappa Bengt var till stor hjälp. Han spolade, karade och städade gamla omklädningsrummen.

**1968–69 Damhandbollen!** Tränare för damlaget i handboll efter V. Widell. Harry Kimhag 1969–70



Damlaget i Handboll säsongen 1968-69

Bakre rad fr.v: Barbro Åhs, Carina Bruce (Hedlund), Disa Andersson (Larsson), Doris Wiberg, Irene Fredriksson, Agneta Westerlund (Ljunggren), Tränare Curt Larsson, Knäst. fr.v: Margareta Lind, Ulla Persson, Kerstin Nordström och Eva-Britt Forsling. (inom parentes: Giftasnamnet)



GGIKs Damhandbollslag 1969-70

Bakre rad fr.v: Ledare Harry Kimhag, Doris Wiberg, Disa Larsson, Kerstin Nordström, Margareta Lindén, Eva-Lena Söderlund. Ned rad fr.v: Eva Karlsson, Ulla Persson, Monica Eriksson, Monica, Saida, Eriksson och Eva Blomqvist.

**1968–74 Domarkurs!** Tommy Mossberg arrangerade tillsammans med Harry Kimhag domarkurs i handboll. Dömde sen Korp med Harry för han ville det. Många flickmatcher. Pojklag vanns inte.

**1968–71 Fotboll!** Tog domarkurs även i fotboll och dömde reservlag, juniorlag och pojklag.

**1969 1 juli** blev jag halvtidsanställd i GGIK. Tiden 1/8 – 31/12. 700 timmar á 10 kr i timmen. Så här efteråt räknar jag att 180 dagar x 4 timmar blir 720 timmar. Fick alltså bjuda på 20 timmar plus alla ideella kvällar och helger. Anställningen underlättade planeringen av den så kallade hobbyn. Det blev inte bara en hobby utan det ansvar jag kände kunde bli ett tvång. Jobbade förmiddagarna i Sandviken så det blev ett pendlande ändå.

**Den veckolön** jag betingade fick jag åka till Lennart Lundgrens Gävle Oljeeldnings-firma på 5e Tvärgatan och hämta. Det var bara det att avlöningen oftast inte var färdig att hämta när inte Lennart var där, så jag fick komma tillbaka.

**1970 blev jag heltidsanställd.** Gävle Kommun hade instiftat ett "instruktörsbidrag" på 22,000 kr per år och, som GGIK ansökte om och fick beviljat. Brynäs fick Bosse Hessel på samma villkor. Att jobba heltid verkade, som allt belastas på mig. Bidraget uteblev efter tre år. Nynäsgården drevs av nykterhetsorganisationerna IOGT och NTO men hade inte råd att driva gården längre. Efter förhandlingar övertog Gävle Stad ansvaret för Nynäsgården och beslutade att GGIK skulle få disponera hela huset.

**Stadsdelen Sättra** växte upp och Gävle Kommun (Anders Nordin) kom med förslag att GGIK skulle ta hand om ungdomsgården, numera Träffen, med ishockeybana. Då GGIK inte skulle få nyttja lokalerna i den utsträckning man önskade valde GGIK att stanna kvar på norr och Nynäsgården.

Nu får Curt tid med sin hobby



GD text 1970: Curt Larsson ska byta jobb. Lämnar verkstadsjobbet i Sandviken och blir ungdomsledare i GGIK på heltid.



**Kommun tog över!** 1970 övertog kommunen ansvaret för GGIK-banan på vardagarna med en anställd vaktmästare. Anställningen var kortvarig. Det hindrade inte medlemmarna från grundspolarna isen kvällar och helger. Nu hade kommun placerat Belos snöskrapa och spoltunna hos GGIK.

**Blev ordförande för GGIK!** Jag fattade inte då vad det skulle innebära. Att vara ordförande visade sig vara ett otroligt ansvarsfullt och förtroendefullt i många fall ideellt arbete åt medlemmarna. Eftersom Disa jobbade på Skatteförvaltningen upptäckte Disa att inte skatt var inbetald för mig. Klubbens kassör Lennart Lundgren, hade inte betalt min avdragna skatt. Myndigheten stämde GGIK och menade att uppsåtligt underlåtit att inom föreskriven tid betala 10,045 kr och 5,550 kr för utebliven inbetald skatt. Som ansvarig ordf. fick man stå till svars inför Tingsrätten och skämmas. GGIK-kassören Lennart Lundgren satt på åhörarlådan. Målet avskrevs så småningom. GGIK hade betalt skatten.

**Försäkring!** När GGIK öppnade fritidsgården på kvällarna hade jag hand om 11 st deltidsarbetade ledare. GGIK fick anslag från Fritidsnämnden, som hade hand om ungdomsgårdarna, för att betala ut löner, betala skatt, inkomstuppgifter till anställda och Skattemyndigheten. Såg till att alla var försäkrade genom AMF. Upptäckte då att jag inte var försäkrad av GGIK. Efter påpekande hade Lundgren efter fyra år "missat" att anmäla mig till försäkringen. Han har ju egna anställda i sitt företag så han borde veta. Var de försäkrade? Eller!

## Det var mycket, som hände 1970!

Blev kassör i ishockeyns ungdomssektion och ungdomsfotbollens ungdomssektion. Det var ju så att när sektionerna ville ha pengar av GGIK:s huvudkassör, fanns det aldrig pengar att få. Alla pengar sektionerna samlade in, fritidsgrupper (LOK-stödet) bara försvann! Det slutade med att vi fick våra pengar och kunde sköta vår egen ekonomi med bokföring och allt.

Roger Westin blev senare kassör efter Lundgren och vi upptäckte att friidrotten överskridit sin budget i flera år. Lennart Lundgren var kassör i friidrotten, så det kanske inte var så konstigt att Bengt Modigh ordförande i friidrotten tillfredsställd. Roger och jag jobbade ständigt med ekonomin i GGIK. Anslag utbetalades i perioder. Motprestationen var noggrannheten med aktivitetsstödet. Roger familj och min familj umgicks ofta. När vi var hemma hos oss kände vi att vi måste åka ned på Godis och spola isen i uppbyggnadsskede. Det hade blivit kallt och vi kände trycket. När vi på hemvägen åkte förbi Nynäs såg vi att någon var på väg att bryta sig in i kiosken på Isstadion. Vi fick tag i killarna, som också brukar besöka ungdomsgården, då med goda avsikter.



Roger Westin

**Knatteserien (Puma-Trofén) (Snögrens Trofén)** Janne Berggren och jag kompisar från tiden i Gefle IF men verksamma i IK Puck (Gävle FK) och Gävle GIK. Men det fanns ju inga lag att spela mot i Gästrikland. Förbundet administrerade endast gruppen 15 år och fotbollsintresset var stort i yngre åldrarna visade det sig. Hur gör vi då? Kontakt togs med Gästriklands Fotbollförbund, som inte hade något intresse av att utvidga sin verksamhet inte heller med hjälp av oss. Kör på ni bara. Men sanktion då? Behövdes det inte! Sagt och gjort.



Jan "Baggen" Berggren



KNATTESERIEN I Gävle — med 23 deltagande lag i åttioårsgruppen 9-11 år — har av Elfd Malmbergs sk. erhållit tre fina pokaler samt diplom. Pokalerna tillfaller segrande lag och skall överlämnas till segrande lag. Puma-trofén betor den utvaldaste pokalen. På bilden överlämnar Malmbergs sk. deltagandet till Mattsson (till höger) av den tidigare till GGIK-ledaren Curt Larsson (till vänster) och GFK-basen Jan Berggren, under överinseende av Malmbergs sk. deltagandet Bernd Karlsson

**Knatteserien** bildades för pojkar 13 och 14 år med hela 15 lag anmälda första året i två serier. 1973 bytte serien namn till **PUMA Trofén**. Det var Bernd Karlsson på Elof Malmbergs som ställde upp med Trofé till segrarna och diplom till alla spelare i alla lag. Fantastiskt! P12 tillkommit.

Och nu vara hela 33 lag med i seriespel för 11-manna lag.



**Ledarna fick komma med förslag:** Varje vår när alla anmälningar inkommit träffas alla

ledare på Nynäsgården för att diskutera spelprogrammen, regler och inte minst lotning av serien.

Man blev överens om egna regler, som ex. alla inkast får göras om, obegränsat antal avbytare och insparkar får läggas vid straffområdeslinjen. Det var nära att inkasten också togs bort till förmån för insparkar. Att ledarna fick komma med sina egna idéer visade sig vara av stor betydelse.

**Snögrens Trofén:** 1977 tog Snögrens över namnet och 1980 var även P10 med i 11-mannaspel. På ledarträffen infördes målvaksregeln (3 steg) ej skulle gälla för P10. Nu var 49 lag med och även Sandvikslagen. Ovensjö-Ringen sprack och alla ville vara med i Snögrens. 112 lag anmälda.

**1981 och 1982** var all pojkkfotboll under GGIK regi, från P15 ner till P10. Åldrarna 12 t.o.m. 10 år spelade 7-manna. P 13 skall börja med 11-mannaspel men en del killar var inte mogna för 11-manna utan vi startade 7-manna även för 13-åringar. Stor succé!

**Snögrens Hederspris:** Finalerna spelades på Sätrevallens alla planer och nu fick inte allra duktigaste vara med. 20 år höll vi på!

**Köpte lilla transiten av Valter Nord 13 maj 1970 X 26333**

**Hockeyskolan:** Lennart "Tigern" Johansson ny stan och spelare i BIF och var anställd av Fritids-nämnden med fritidsverksamhet på Sättraområdet. Tre dagar i veckan var det hockey på Gavlerinken. När så det hela tog slut på Sättra fick GGIK frågan av Fritidsnämnden om att ta över. Efter några år tyckte Brynäs och Strömsbro att det var orättvist, så vi fick dela med oss.



153 st ungdomar under 10 år har deltagit under säsongen.  
Jerry Hällberg Kommuns verkstad Sätrevallen svetsade ihop slädarna efter min idé! 1997



**Hockeyskolan 30 år i Gavlerinken Originalen framställt av Stefan Larsson**

**Säsongen 1970-71** fick hockeyförbundets serier

ställas in på grund av varmt väder och ingen is. Stjärnserien kunde slutföras på Isstadion (Nynäs IP) Stjärnseriens 22 lag i fotboll hölls avslutningen på Träffen. Renovering Nynäsgården!



**Lek i sandlådan!** Vid ett ungdomsmöte med Gästriklands Ishockeyförbund och idrottsklubbarna där ishockeyverk-samheten diskuterades. Bl.a. ville Förbundet (läs Brynäs IF) centralisera hockeyskolorna med att Förbundet skulle annonsera i tidningarna och att man fick anmäla sig dit. Fördelning sen till föreningarna efter vad bodde. Jag frågade! Om man anmäler sig till föreningen direkt, då har man visat vilken förening man vill vara hos oberoende var man bor. Svaret blev! Skulle anmälan göras direkt skulle föreningen skicka anmälan till Förbundet och sen få tillbaka anmälan. Varför? För statistiken! Men då kan väl föreningen skicka statistiken till Förbundet efter säsongen! Inget svar!



Osberg (läkaren) ordf. i Brynäs IF tyckte att vi lekte i sandlådan eftersom vi inte ville vara med. Med på



mötet från GGIK var jag, Anders Hedbom ungd.sekt.ordf. och Jan-Olov Andersson ordf. i A-ishockey. Anders Hedbom helförbannad!

## Mycket, som hände 1972 också!

Nynäsgården hade GGIK tillgång till samlingsrum med tillhörande den stora prissamling GGIK skaffat sig genom åren. Prisskåpet kostade 1600 kr. 1968 hade inte IOGT och NTO råd att driva gården längre och Gävle Kommun beslöt att GGIK 1969 skulle ta över Nynäsgården.

**1972 renoverades** lokalerna att passa GGIK:s behov. Nu flyttar GGIK in på allvar med kansli och ungdomsverksamhet och tillika Ungdomsgård kvällstid.

**1972–80 Föreståndare** för ungdomsgården vi hade på Nynäsgården med 11 st deltidanställda.

**1972. Startade fotbollsskola** på Sätrevallen utan omklädningsrum. 50 deltagare under 11 år

**1972 aug.** Började klippa ur alla händelser kring GGIK:s alla klubbar och sektioner.

**1972–73 Start Stjärnserien i handboll** på Träffen en gång i veckan. Ledare Tage Gardfjell och Lasse Olsson. 10 lag, 125 ungdomar. Tyvärr fick vi inte några träningstider 1973–74.

**1973 Stjärnserien i fotboll** deltog 23 lag och fotbollsskolan 80 deltagare. 6 pojklag i serie.



**GGIKs Pojklag 6 1973 f. 1962-63**

Bakre rad.fr.v: Lars Qvarnström, Jörgen Olsson, Curt Larsson, Niklas Wikegård  
Per Hedenström, Thomas Andersson, Claes Färdig och Mats Tröjbom.  
Ned.rad.fr.v: Lennart Rohdin, Urban Färdig, Per Haglund, Mats Hansen, Hans Andersson, Kjell Asph och Göran Carlsson.

**1973 Hockeyn!** 1 juniorlag och 6 lag i serie. Stjärnserien 19 lag och hockeyskolan 114 deltag.

**1974 Invigdes Sätrevallen.** Åtta nya omklädningsrum och vaktmästardel med telefon. Plasttält med nålfiltsmatta. Handbollsmål och hoppgröp för friidrottare. Vi hade turen att ha en tillmötesgående vaktmästare i Gösta Nygren, som verkligen var till hjälp med största förrådet och när allt annat vi behövde hjälp med.



**GGIKs POJKLAG 6 1973-74 f.1963**  
Bakr.rad.fr.v: Peter Modigh, Niklas Wikegård, Per-Erik Ohlsson, Lars Qvarnström och Leif Grylin. Mellanraden fr.v: Lars Öbrink, Claes Färdigh, Lennart Rohdin, Anders Granath och Hans Andersson. Ned.rad.fr.v: Mats-Olov Carlsson, Kenneth Andersson, Jonas Bylund, Per Hedenström och Magnus Engblom.



**1973–74 Startade damfotbollen** också med lag i Stjärnserien. Det var tidigt på våren, ett antal tjejer, däribland några, som jobbade Nynäsgården ungdomsgård, som hörde sig för om att börja träna fotboll i GGIK. Eftersom det gick att efteranmäla ett lag, så var det bara att ta på sig overallen och tillmötesgå tjejerna. Sällan färre än tjugo på träningarna. Senare under säsongen ville Karl-Axel Löwenborg överta träning och matcher. Laget överraskar med att bli trea andra säsongen bland nio lag.



**1973 Fort Transit! ACN 544** Svårigheten att få föräldrar att ställa upp och köra sina egna barn var beklämmande. Det var väl en av anledningarna jag köpte bussen. Av bekvämlighetsskäl bland lagen, blev resorna kanske fler. Men det var ju jag som planerade verksamheten, så jag fick nog skylla mig själv. Fick nya körkortet 1 jan 1973, alla kriterier. En granskare från Skattemyndigheten hörde av sig med anledning av bussen. Förresten en förälder (Björk) och visste hur det förhöll sig. Tyckte att jag inte var riktigt klok” som hade buss-



• **Ny ungdomsgård i Gävle**

verksamheten så ideellt. Sålde bussen 1979



**1975 Håltimmesverksamhet:** Nynäsgården bedrivs i föreningens regi håltimmeverksamhet för Nynässkolans elever 17 tim/vecka. Ledare är Carina Lundin.

**1975 klubbstugan** renoveras för 14,000 kr med hjälp av en pensionerad snickare och egna insatser av en del föräldrar.

**1975–2001 Sekreterare** i GGIK sen 28 maj 1975 t.o.m. 2001 27 juni

**1976 Domuslotter!** Knallade till Domus och frågade Karl-Erik Eriksson på sportavdelningen om dom inte kunde sälja lotter åt GGIK och vi tog ut material för pengarna. Javisst! Bra idé! Det såldes tombolalotter till olika föreningar centralt i butiken med betald försäljare. Föreningen hämtade sen ut nettot i kontanter. Idén var ett nytänkande i historien lotteriförsäljning och Karl-Erik, som förresten hade barnbarn i GGIK tänkte på idén. Domus sålde massvis med lotter åt oss vars överskott vid tog ut klubbor och overaller. Overallerna såldes till våra medlemmar för 50 kr. Omsättningen steg på sportavdelningen och GGIK gjorde ”värdens” klipp genom överenskommelsen.

**Tempo föll för samma idé.** Det var Lasse Holmgren, senare Snögrens Sport, som också tyckte det var en bra grej. Omsättningen ökade för sportavdelningen även på Tempo.



**1976 1 juni** erhöj GGIK en ytterligare ungdomsinstruktör med hjälp av AMS-medel, Mikael Lundén.



Mikael "Ludde" Lundén

**1976 Herrhandboll!** Startade herrhandbollen igen efter ett långt uppehåll. Grabbarna började, som juniorlag i Korpen, och året efter i div.4 serien. Vi tränade på Steneberg 1978 tog Bosse Larsson gymna lärare på Sätorskolan över.



**PRISSKÅPET RENGJORT 1976**  
AV THOMAS ANDERSSON OCH ANDERS ERIKSSON



**GGIKs POJKLAG 2 1976 f.1961-62**  
Bak.rad.fr.v: Per Eriksson, Lars Christofferson, Anders Wilkenson, Göran Persson, Per-Anders Bylund, Örjan Sundin och Leif Grylin. Ned.rad.fr.v: Mikael Munter, Hans-Johan Alftberg, Håkan Andersson, Urban Wallerman, Anders Eriksson, Mats Tröjboom o Kjell Asph.



**GGIK Segrare i PUMA-Trofén Div.2 1976 f.1963**  
**GGIKs POJKLAG 4 1976 f.1963**  
Bak.rad.fr.v: Karl-Göran Eriksson, Leif Grylin, Nicklas Wikegård, Peter Westin, Tommy Johansson Stefan Lövbom, Anders Lundqvist, Joachim Ander, Torbjörn Lagerman och Lars Öberink  
Ned.rad.fr.v: Peter Modigh, Mikael Andersson, Peter Hedlund, Thomas Oja, Per Hedenström, Tommy Hillström och Anders Rollén.



**GGIK DM-Mästare för juniorer 1978 födda 1960** Bakre rad.fr.v: Harry Kimhag, Thomas Back, Ulf Lundberg, Per Hedenström, Mats Svensson, Christer Jonsson, Peter Sundin, Heinz Eriksson, Thomas Boström ledare Hans Back.  
Knat.fr.v: Anders Eriksson, Göran Sjöberg, Christian Mineur, Rolf Hagström, Anders Rohén och Örjan Sundin.

## "Råttan" och Harry två lyckosamma ledare!



Leif Grylin

GGIK två i Mellansvenska juniorcupen. Av sex pojklag i serie vann GGIK tre av dessa. Bäst lyckades Leif "Råttan" Grylin med sitt Team 63 med att vinna

Snögrens Trofén, Westiscupen i Wester Hanninge och 70-iaden. Var tränare även för Team 61. Harry Kimhag fått fart på juniorfotbollen igen. "Råttan" var med redan 1973 med ett Stjärnserielag.

Det finns så mycket bra att säga om Harry och Leif. Anser de är GGIKs bästa ledare under min tid Stor entusiasm med framstående ledaregenskaper. Kommer ihåg Harry kom cyklande till oss på Sättra på söndagmornarna för att snacka handboll. Alltid klockan 09.00 dök han upp. Tyvärr avled Harry 1985 i stor sorg och saknad. Harry cyklade till Lasarettet med en hjärtinfarkt.



**GGIK Team 62-63 Säsongen 1978-79**  
Bakre rad.fr.v: Ledarna Leif Grylin, Arne Wikegård, Lennart Röhlin, Anders Eriksson, Per Hedenström, Hans Andersson, Anders Lundqvist, Göran Sjöblom, Mikael Lindholm och Materiarene Karl-Göran Eriksson.  
Ned.rad.fr.v: Materiarene Örjan Sundin, Niklas Wikegård, Mats Hansen, Kent Tavelin, Göran Vasiljeff, Lars Öberink, Thomas Andersson och Mikael Engblom



Harry Kimhag

**Stjärnserien i Fotboll 1977!** Var det 38 lag anmälda varav 5 var flicklag. Trots att jag "svikigt" Gunnars IFK, kunde jag bara ringa till honom på "Bockens" och få den dricka jag behövde till avslutningarna. Gunnar körde ut drickan till Nynäsgården i den gula "duetten" både höst och vår.

**1978 Fotboll!** GGIK återupptar seniorfotbollen igen. Det är nu juniorena som blivit seniorer med Harry Kimhag, som tränare.

**1979 Bingo!** GGIK, IK Sättra och Strömsbro IF köper tillsammans Bingopalatset vid Stortorget. Jag bli invald i styrelsen förstås. Maud Järnkrok var föreståndare och eftersom hon känner mig, ringde hon om hjälp när nya Bingokartonger hade kommit och placerats vid ingången. Ställde upp naturligtvis och bar alla kartongerna en trappa upp, vars trappa blev "längre och längre."

**1979 Stadgar!** Nisse Frölander blev ordförande för GGIK och kom med den lysande idén att varför inte modernisera klubbens stadgar innehållande ett förslag om avskaffandet av nykterhetslöftet. Och så blev det nästa årsmöte 1980. Det skall gå ett år om stadgeändring skall införas.

**1979 Godisbladet!** Första Godisbladet kommer ut på våren, som planeras utkomma 4 nummer per år. Ola Jansson står för sättning och tryckning.

### Renovering av GGIK-banan 1979

Så var det dags att rusta ishockeybanan och klubbstugan. Sargen flyttades 10 m mot klubbstugan, Kommun ville åt mark till företaget MAX hamburgare. Markplan höjdes c: a 1 meter med fyllnadsmassor från rivningar på Brynäs gm. Hildemar Anderssons försorg. Gösta Olsson fixade nytt plåttak på klubbstugan och en ny barack intill, med omklädningsrum och dusch. Hans-Inge Lund ordnade med ny belysning. Uppgörelse med Televerket om stolpar till belysningen mot nyttjande av isbanan 1 timme i veckan. För att få ökade parkeringsplatser fälldes 16 träd. Gävle Kommun bidrog med 50,000 kr och medlemmarna satte till c:a 350 arbetstimmar. Klubbstugan, blev nu enbart omklädningsrum och utrymmen för material, och sliprum. Klubbstugan härjades av brand hösten 1980 och behovet av större och ändamålsenligare omklädningsbyggnad var ett måste.



### 1980 Gävle Hockeyklubb!

Bildades den 14 april. GHC blev nu farmar-klubb till GGIK. Tanken att vi skulle ha ett lag var i samma serie, sen stråla samman till ett lag vid 16 års ålder. Förbundet skapade regler att skulle GGIK ha två lag i samma serie och båda gick till slutspel fick bara ett lag gå vidare. Jo! Det är sant!

**Ledare Mikael "Ludde" Lundén.** Tiderna på Andersbergs IP var en katastrof. Vi hade

räknat med träningstider efter klockan 17.00. Tyvärr! Korpen skulle ha alla tider till sin korphockey. Vi blev åter hänvisad till GGIK-banan och Isstadion. Hockeyskolan i Gavlerinken är höstbetonad med fortsättning på GGIK-banan. Vi kunde alltså inte utveckla vår verksamhet p.g.a. dåligt med istider. Verksamheten omfattade tre lag födda 1972, 1973 och 1974 + hockeyskola.

Ekonomiskt var det toppen med GHC! Aktivitetsstöd, ledarbidrag och inkomster från Bingoalliansen

**1980 Kassör!** Blev naturligtvis kassör i Gävle Hockeyklubb. Fixade lotteriförsäljning på Andersberg

**1980–84 Träning!** Var jag tränare tillsammans med Raymond Sjölander för Team 69 i fotboll. Med i ledarstaben för Team 69 i ishockey.

### 1980 Omklädningsbyggnaden utsatt för anlagd brand.

Nils Frölander hade tillfälligtvis kontakter med Kommun, som sökte objekt att bygga, som ett kommunalt beredskapsarbete. Kommun nappade på förslaget att ersätta gamla klubbstugans





omklädningsrum med nya. Byggstart för nya omklädningsrum sker under november.  
Ny byggnad med fyra nya omklädningsrum och exp. i anslutning till GGIK-banan vid Nynäsgråden.

Byggnaden blev klar 1982. Bygget blev lite av ett fuskbygge eller okunskap.

1. Uttag för att spola banan saknades.
  2. Dålig passning på ytterdörrar.
  3. Allt för varmt i byggnaden. Det var omöjligt att ställa in behaglig temperatur i omklädningsrummen. Ventilationen kollades flera gånger. Det visade sig till slut att fjärrvärmen kopplats fel. Inkommande blev utgående värme. Värmen gick alltså direkt ut till omklädningsrummen utan reglering. Regleringen skedde i Nynäsgrådens källare. Höll på att bli tokig!
- Skönt ändå med fjärrvärme i Nynäsgråden. Uppvärmningen skedde tidigare med olja.  
2 st pannor, som slukade 70 liter per dygn. Oljelagret måste man kolla och beställdes varje månad.

**1982 Stjärnserien!** Nu var det slut på fotbollen/ ishockeyn. Tiderna förändras! Hockeyskolan kvar!



**Varje nyår!** Samlades många ledare på Godisbanan med fruar, sambo och barn för att umgås lagen emellan. Fika, snack och naturligtvis två mål.

**1983 Mikael Lundén** måste efter tre års anställning sägas upp från vårt kansli p.g.a. klubbens försämrade ekonomi, så nu blev man ensam igen.

**1983 3 maj!** Var med och bildade S/G Hockey 83, Ett samarbete mellan GGIK

och Strömsbro IF. Håkan Granath var ordförande och när han försvann till Stockholm blev det sämre. Fick intrycket att folket från Strömsbro tog tillfället att kliva av. Bernt Jönsson var den ungdomsledare i Strömsbro, som höll ihop ungdomsverksamheten i S/G, så när han avled blev det en stor förlust för verksamheten. Lasse Lundström från Strömsbro hade hand om Strömsbros damfotboll var väldigt kritisk till allt och alla. Inte minst var det ekonomin, som han kritiserade. 300,000 kr, skulle varje förening bidra med. S/G fick endast 150,000 kr och det var från försäljningen av Jonny Strid till Vita Hästen. Inget mer! Det var inte lätt för kassören Hans "Lingon" Lindbom med allt bråk om pengar.

**1984–91 Team 74!** Medtränare i fotboll och ishockey

**1984** Skapade GGIK och Gävle HC:s Målsättningshäfte för spelare och föräldrar

## 1986 GGIK:s ungdomshockey gjorde storartad säsong 1985- 1986 4 lag blev Distriktsmästare



GGIK DM-Mästare U-16-70 1985-86 Bakre rad fr.v: Mattias Edeqvist, Ulfrik Ohm, Niklas Skarvfors, Johan Sjölander, Henrik Lindqvist, Peter Kivoberg, Johan Hansson, Beril Ahlqvist och Pontus Olsson. Mellanrad fr.v: Lef Grylin, Peter Raak, Per Jonsson, Henrik Garba, Jens Heilmann och Lars Lövbom. Nedrad fr.v: Fredrik Ahlqvist, Magnus Grahn, Jonas Johnson, Stefan Nyberg, Björn Sager och Pontus Hahné

**U-16 Team 70** vann serien utan förlust och vann DM-finalen mot Brynäs IF med hela 13–2.

Jonas Johnson gjorde 63 mål under säsongen.

**U14 Team 721** vann också sin serie och DM-finalen mot Hofors med 2–1. Spelare som Lind, Casselstahl, Stark, Dackell m.fl.



GGIK DM-Mästare U-12-74 1985-86 Bakre rad fr.v: Sebastian Sundin, Erik Svensson, Magnus Larsson, Peder Lundgren, Niklas Norström och Niklas Brudin. Mellanrad fr.v: Christer Åslund, Daniel Magnusson, Johan Pärz, Fredrik Larsson, Oscar Vilberg, Christer Sundin och Anders Svensson. Nedrad fr.v: Peter Thörnqvist, Magnus Jonsson, Anders Källberg, Jörgen Johansson, Stefan Mossberg, Marcus Riedel och Magnus Lindmark



GGIK DM-Mästare U-14-72 1985-86 Bakre rad fr.v: Björn Jonsson, Tord Hillman, Dan Jonsson, Andreas Dackell, Daniel Casselstahl, Thomas Thilstrand, Mikael Lind, Patrik Hillman, Richard Boberg, Magnus Engström, Henrik Ollila och Per-Arne Boberg. Köst fr.v: Jonas Stark, Jesakim Pettersson, Johan Larsson, Magnus Carlsson, Patrik Svensson och Anders Nordvall. Liggande målvakter: Per Granqvist och Mårten Larsson



GGIK DM-Mästare U-11-75 1985-86 Bakre rad fr.v: Torbjörn Andersson, Lars Jonsson, Ronny Lindeberg, Henrik Isaksson, Martin Österberg, Johan Lindberg, Johan Sjösten, Martin Agelam, Tommy Lindholm, Thomas Andersson, Per-Olof Lundberg och Hans Lundberg. Mellanrad fr.v: Stefan Lundblad, Mikael Lindbom, Christian Ohlsson, Patrik Andersson, Håkan Ohlsson, Kristian Lundström, Niklas Jonsson och Rickard Lundberg. Sittande fr.v: Mikael Johansson, Mattias Grahn, Andreas Sjölander, Martin Lindberg, Dan Eklund, Peter Fredin, Johan Ohngren, Johan Johansson och Daniel Lindqvist

Fotnot: Team 72 har under sina 7 pojkår har blivit DM-mästare 5 gånger.

**U-12 Team 74** DM-mästare genom vinst över Brynäs IF med 4-1. Vann även serien!

**U-11 Team 75** DM-Mästare vann över Brynäs IF med 3-0. Vann även serien!

**1986 Hockeyskolan** samlade 120 deltagare och nu även flickor. Målvaktsskola startades



Valbo Buss! (Hägglundarn) Denna buss fick jag låna i början! Bengt Johnson introducerade mig med ägaren Calle Ahlenius GGIK tjänade massor av pengar!

**Bussar:** Såld Transiten december 1979 då jag samtidigt introducerades av Bengt Johnsons som kände Kalle Olenius Valbo Buss att få låna stor buss. "Bengan" vars pappa haft bussbolag i Södertälje, tydligen kände man varann. Så var man igång våren 1979. "Hägglund Arn" först se bild.



**Det blev fler och fler** resor med stor buss lånad från Valbo Buss.

Ungefär halva priset tjänade GGIK fotboll, Ishockey och innebandy på alla resor jag lånade buss och körde mest helger men även kvällar.

För att inte tala om alla övernattningar på träningsläger och ex. Göteborg.

**Att låna buss**, var förknippat med kostnader för min del, som jag aldrig tog ut ersättning för. Åka till garaget i Valbo till och från. I tid var det att klargöra bussen innan färd och efter maskintvätta utvändigt, tanka, städa invändigt och administrativa uppgifter till bolaget.

**Har bokfört** resor mellan 1989 t.o.m. 1995.

Alfta 11 ggr	Avesta 3 ggr	Borlänge 3 ggr	Bollnäs 8 ggr.
Björklinge 2 ggr.	Enköping 1 ggr.	Falun 6 ggr	Fors 2 ggr
Fredriksstad Norge 1 ggr	Fagersta 2 ggr	Garpenberg 1 ggr	Globen 3 ggr
Göteborg 5 ggr	Gimo 3 ggr	Gagnef 1 ggr	Hofors 3 ggr
Hudiksvall 10 ggr	Hedemora 1 ggr	Krylbo 1 ggr	Köping 2 ggr
Leksand 1 ggr	Långshyttan 1 ggr	Ljusne 6 ggr	Märsta 1 ggr
Malung 2 ggr	Mora 2 ggr	Orsa 1 ggr	Säter 2 ggr
Södertälje 1 ggr	Skärplinge 1 ggr	Surahammar 4 ggr	Solvalla 1 ggr
Smedjebacken 2 ggr	Tierp 5 ggr	Tyresö 1 ggr	Väsby 1 ggr
Västerås 4 ggr	Åkersberga 1 ggr	Östhammar 1 ggr	Östervåla 4 g

Det kostade GGIK 346,379 kr för alla resor tillsammans för alla tre sporterna. Nämnade tidigare att hyra buss för GGIK när jag körde var c: a halva priset. Lägg på 40 % så har GGIK tjänat nästan 140,000 kr Tillkommer tiden mellan 1979 och 1988 utan uppgift. Blev anställd 1991-92-93 av Valbo Buss.

**För att inte** glömma tiden med Transiten mellan 1973 fram till 1979, så blir det massor med mil på vägarna och inte mist massor av tid. En säsong var jag borta 7 helger från familjen p.g.a. cuper.

**1990 Innebandystart.** Bildades 20 mars av Stefan Larsson, Anders Johansson och Stefan Öberg. Innebandyn blev en egen klubb administrativt sett men koppling till GGIK med färger och klubbmärke. Jag stöttade verksamheten, och hjälpte till i början med att komma igång. Var revisor och körde buss.



**1990-94 Blev kassör** i ungdomsfotbollen omg.2 troligen för det inte fanns någon annan.



**Gothia cup!** Trevlig fotbollscup i en trevlig stad. Förutom alla gånger jag körde lag till Göteborg så sammanlagt var Disa och jag på "semester" i staden 16 ggr. Första åren var det marsch föreningsvis från Heden till Poseidon. Många hade klubbfanor och skramla med ärtburkar vi fick av arrangören. Vi gick uppför avenyn där folk stod och hejade. När några skrek "Heja Godis" hajade man till och blev berörd. Senare år arrangerades invigning av cupen på Nya Ullevi med pompa och ståt. Det var hur festligt som helst när lag, som representerade sin förening, kom in på arenan till musik, som var förknippat med sitt land.

När Sverige, som sista lag, måste jublet ha hörts långväga. Nu är invigningen bara "dunka-dunka"



**Coca-Cola cup** startades av GGK:s Stig



Segraren skulle ha allt!

Thyberg och Per-Åke Johansson Gefle IF. Båda var ledare i var sitt lag födda 1973 men det var 1988 man inbjöd till fotbollscupen. Alla Gävles fotbollsplaner ställdes till förfogande av Kommun i fint samarbete. Åldersklasserna var 10–16 år både pojkar och flickor. 110 lag anmälde sig och mestadels härifrån

**1990 blev det jag**, som hade hand om slutspelet på Sättravallen. Det var mycket jobb med övernattnig i husvagn. Hasse Lundborg var med och arrangerade. Tyvärr missades det rent betänkligt i organisationen. Det fattades muggar, dricka m.m. som Stig hade i bilen. Fick t.o.m. ringa och tjata att få priserna till Sättravallen till avslutningen. Band skulle sättas på medaljerna m.m. Kenneth Öbrink hade gjort ett program för redovisning av resultat där man genom ett matchnummer kunde få ut resultat och tabell. Nu kunde man genom fax skicka resultaten och tabell till tidningarna, centralexpedition och alla skolor lagen var förlagda. Det var bara det att de styrande inte förstod det här med matchnummer, så jag fick sitta hela kvällen och ge alla matcher ett nummer efter serie.

**Fick hand** om alla inköp till kiosken, som nu var ett stort tält där vi kunde placera ut bord och stolar plus en serveringsdisk, perfekt.



Magnus hjälpte till!

**Disa** hade hand om kiosken. Organiserade den med inköp praktiska detaljer och satte alla föräldrar, som hjälpte till i arbete.

**När Stefan** skulle köra ut godis, kaffe, muggar mm till Brynäsullen fick han besked att det skulle arrangörerna på Brynäsullen fixa själva och tydligt inkomsterna med. Utan att meddela oss! Med åren minskade antalet lag. Coca-Cola genom

(Pripps) vräkte ut souvenirer i väskor, mössor, tröjor och olika smådetaljer. När så sedan



Stefan hjälpte till!

”presenterna” uteblev blev besvikelsen kanske stor. Gällande Cola-dricka skulle alla vinnare få allt efter amerikansk modell. Vi tyckte att alla deltagare skulle få en dricka, så vi på Sättravallen minskade Cola-plattorna till vinnarna och gav varje lag en platta dricka. Coca-Cola hoppade av som sponsor men ville naturligtvis att cupen skulle fortsätta att heta Coca-Cola Pripps trädde in med 30,000 kr och räddade cupen några år till.

**Slutade 1995 det fick räcka.** Det var skönt att stiga av med tanke på att cupen spelades första helgen i augusti så lite semester blev det. Det var lite jobbigt att komma hem från Gothia och en dryg vecka skulle cupen spelas. Nu blev det lite semester i alla fall.

**Efter 1997** år av cup meddelar man att efter 10 år får det räcka, så 1998 slutar cupen ungefär, som den började. 105 lag mestadels från distriktet. Coca-Cola cup blir sedan Gävlecupen i mindre format med Lars Björklund, som arrangör. Cupen överlever en kortare tid och dör sedan bara ut.

**1991 Sommarkulan!** Planerades förra hösten med 10 föreningar, som var intresserade att driva verksamhet för ungdomarna i klubbens stadsdel. Det gjordes ett program med lekar, fotboll besök på bondgård (Wretblads i Överhärde) simundervisning, bangolf, vollyboll, landhockey, orientering, tennis, friidrott och innebandy, och naturligtvis besöka varandra med lekar och fotboll. Information gavs om kost och droger naturligtvis. Pojkar och flickor upp till 12 år och 613 st ungdomar veckorna 25–37 och 31-32. Kostnad 300 kr för 2 veckor. Gjorde körschema och bussade alla överallt!



Sponsorer: Gefle Dagblad, Sisu, Valbo Buss, Expo ateljéer, Banankompaniet GB-glass, Murmästarns Livs, Snögrens Sport och Arla Mejeri.



**1990-1995 Kassör** och med i arrangörskommittén för Sommarkulan. Med och bildade o engagerad

**1991 var jag sekreterare** i S/G Hockey 83. Slutade eftersom enligt avtalet med Brynäs fick man intrycket att Brynäs Juniorer gick före S/G juniorerna in i S/G:s A-lag. Då fick det vara nog!

**1992–1994 Förbundet!** Medlem i fotbollförbundets tekniska kommitté.



**1966 Rinkbandy!** Glömde att vi spelade rinkbandy också under ett par år. Dessutom ville Reino Heino ha med mig i herrhandbollen och gjorde några matcher i A-laget alltså på linjen. Men tiden? Hade inte svårt att få ihop fritiden, om vad man skulle göra. Tiden räckte i alla fall inte till så det blev inget mer handboll.

STENSÄTRA BK—GGIK	
2-19	1966-67
Målkord av Godtemplarna. Hela laget kom med i protokollet: Nils Jansson 4, Sten Pettersson 4, Torgny Mildeus 3, Gunnar Lindbom 2, Lars Larsson 2, Ingemar Hemlin 2, Kurt Larsson och Björn Laag.	
Minst dåliga i SBK: Gert Olofsson, Einar Lundkvist och mv Bengt Pettersson! Målen: Gert och Hans Erik Wessling.	
RINKBANDY	
Jäderfors—Stensåtra BK	9-1
Södra BK—Jädraås	9-4
Hedesunda—Puck	7-10
Stensåtra IF—Österf.-bo	3-7
GGIK—Falken	5-5
GGIK	5 4 1 0 44-22 9
Falken	5 4 1 0 47-27 9
Södra BK	6 4 0 2 54-30 8
IK Puck	6 3 1 2 40-38 7
Österfärnebo	5 3 0 2 47-25 6
Jäderfors	5 3 0 2 29-35 6
Stensåtra IF	6 2 1 3 47-37 5
Hedesunda	5 2 0 3 34-39 4
Järbo	4 1 0 3 22-31 2
Jädraås	4 0 0 4 18-40 0
Stensåtra BK	5 0 0 5 8-69 0

Sexbandy	
Järbo—Stensåtra	4-7
IFK Sandviken—Jädraås	4-4
OFIF—GGIK	3-12
Torsåker—Jäderfors	9-4
Stjärnan—Falken	1-17
Falken	4 3 0 1 45-23 6
Jädraås	3 2 1 0 23-11 5
Jäderfors	4 2 0 2 33-23 4
GGIK	3 2 0 1 29-21 4
Stensåtra	3 2 0 1 21-19 4
Sandviken	3 1 1 1 19-15 3
Arsunda	1 1 0 0 18-3 2
Torsåker	4 1 0 3 16-30 2
Järbo	1 0 0 1 4-7 0
Stjärnan	4 0 0 4 7-57 0

**ÖFIF—GGIK 3-12**  
En charmant match av Godtemplarna. Man var hemmalaget överlägset i allting. Framförallt frapperades man av Gävlepojkmarnas säkra positionsspel. Simon Karlsson och Kurre Larsson var bästa avslutare med fyra fullträffar vardera. Målvakten Ecke Jansson torde vara seriens bästa.  
I Österfärnebo överraskade backen Gunnar Holén. Tommy Andersson och Jan Hedström sköt målen.

Sexbandy? 6 man på plan eller?

Puck—GGIK 3-4 1966	
— Vi var verkligen dåliga idag trots segern, tyckte Godisbasen Reino Heino. De enda som förtjänar överbetyg är Kurre Larsson, Lasse Larsson och vår mv Sven Erik Nord. Målskyttar: Ingemar Hemlin 2, Lasse Larsson och Kurt Persson.	
Puck har inte kommit i gång på allvar ännu utan den enda som stod att känna igen var de säkra korten Kalle Sjögren, Leif Folcke och Lasse Westin.	
Rinkbandyserien	
Puck—GGIK	3-4
Södra—Falken	4-9
Hedesunda—Jäderfors	6-7
Jädraås—ÖFIF	5-9
Stensåtra BK—SIF	3-15
Jäderfors—Järbo	6-5
ÖFIF	2 2 0 0 26-6 4
Falken	2 2 0 0 21-9 4
GGIK	2 2 0 0 12-8 4
Jäderfors	2 2 0 0 13-4
Stensåtra IF	3 2 0 1 26-7 19 2
Södra BK	2 1 0 1 18-11 2
Järbo	2 1 0 1 13-12 2
Jädraås	1 0 0 1 5-9 0
Puck	2 0 0 2 8-16 0
Hedesunda	2 0 0 2 5-29 0
Stensåtra BK	2 0 0 2 5-29 0

**1992 Konstfruset på GGIK-banan!** Pelle Törnblom var idésprutan och sökte förutsättningar för konstfruset. Fick napp om en hockeyplan inom Scania Vabis i Södertälje. Ny hockeyplan skulle byggas för personalen på annan plats och ersätta den gamla banan. Vi organiserade resan och många ledare ställde upp. Lasse Forsén ställde in träningen för Team 77 för att få träning på detta sätt.





**Det blev ingen ishäll på Godis!** Nya projekt, som en multiarena SJ-området Nynäs. Stora planer för GGIK och klubbar men politikerna tyckte att ett konserthus skulle byggas istället. Rören såldes sen, som skrot och fick fyra tusen kr lika mycket, som resan kostade.

**1994 Nynäsgården** upprustades egna ledare! Sommaren 1994 fick Nynäsgården en upprustning invändigt. Det skedde till nästan 100 % av egna ledare o spelare. Stefan Larsson initiativtagare och idégivare. Gävle Fritid bidrog med pengar till färg och viss utrustning.



**1994 GGIK fotboll!** Under året har styrelsen för GGIK fotboll diskuterat med Fritidskontoret om ett övertagande av Sätrevallen, som i så fall skulle bli klubbens hemmaarena. Även kansliet föreslogs få förläggas dit och därmed lämna Nynäsgården. **Vad menar dom?** Det hör det till saken att fotbollen aldrig har haft sitt kansli på Nynäsgården sen fotbollen blev egen klubb. Utan man drog till gamla GDG-macken med kansliet efter beslutet om egen klubb, trots att vi hade gjort i ordning ett rum på övre våningen på Nynäsgården. Senare flyttade fotbollskansliet till Sätrevallen med skötsel i en form av medbrukarverkan, alltså pengar från Fritid för att ha hand om anläggningen. Stisse gjorde ett jättejobb med planerna men i övrigt fungerade det inte.

**Jag skaffade** också en telefonväxel utfall någon skulle ringa till Nynäsgården. Eftersom vi var tre föreningar på Nynäsgården, skulle man alltid få svar på den ringandes frågor. Telefon skulle alltid vara bemannad på så sätt. Tyvärr jag tror att Stig Thyberg kände sig utstött genom den hjälp han fått från kansliet tidigare, men det hade han ju fått även om fotbollen stannat på Nynäsgården.

**Kanske** man inte förstod att vara egen klubb bråkar man inte om pengar mot andra sektioner utan man råder över sin egen ekonomi. Bra tyckte jag och inte minst Stockholmsklubbarna tyckte det var bra efter en tid man förstätt det hela.

**1993 Multihall SJ-området:** Anders Svensson, ledare i GGIK och ägare av Marknadsutveckling och en ansvarig från Kommun kom till oss och hade en stor grej på gång. SJ området på norr skulle avvecklas och SJ kom med förslag att bygga om anläggningen till idrott av alla de slag. Stefan och jag tänkte på förslaget och Stefan ritade anläggningen, som skulle passa oss. Att lägga en hockeybana inne och en innebandyplan jämte. Med läktare på omklädningsrum och kafédel en trappa upp. Vilken idé! Dessutom skulle vi kunna lägga våra rör från Södertälje till en uppvärmd fotbollsplan i anslutning av aggregaten. Det fanns plats för två mindre hallar varav cirkuslinjen skulle kunna utnyttja en och innebandy eller annat i hall nummer 2.



## Sportcentrum på Nynäs blir verklighet

GÄVLE Planerna på ett nytt sportcentrum i SJs gamla vagnverkstad på Nynäs i Gävle tycks vara på väg att förverkligas. Förhandlingarna mellan SJ och kommunen är så gott som klara. På måndag har SJ kallat till presskonferens i den nedlagda vagnverkstaden.



**GÄVLE IDROTT & KULTUR CENTRA**

FRAMSTÄLLT AV STEFAN LARSSON GÄVLE GIK



**Sätravallens fotbollsplaner** ville Travet ha tillgång till och skulle det bli så fanns det på SJ-området plats för. En grusplan, två 11-mannagräs och ett antal 7-manna planer. Det var bara i stort sett rulla ut gräsmattorna.

**SJ skulle satsa 28 miljoner** på projektet mot en hyra till kommun på 8 miljoner per år. Kommun sa nej trots att det gått långt i förberedelserna. Entrén till SJ-området skulle ske på Blåsåsen, men grannarna klagade. Då tog SJ på sig att göra en rondell vid Konsum-Eken och ingång där till området.

Det stod klart att konserthuset planerats i skymundan och samtidigt, som SJ-projektet. Att Konserthuset skulle byggas hade tydligen planerats länge och till en driftkostnad på 10 miljoner

**Bingoalliansen:** Det finns två lokaler det spelas bingo i, GIF och BIF äger lokalerna. Överskottet från bingon får varje förening söka bidrag till Länsstyrelsen, som bestämmer en procentsats allteftersom hur stor föreningen är eller ha uppfyllt de kriterier som ligger till grund för beslut. Slutsumman av det hela är att klubbar med fler sektioner och är större, som IK Sätra, Valbo AIF, Strömsbro och IK Hüge, som exempel "slås" om c: a 4–5% i utdelning från bingon.

**Eftersom GGIK bildade egen förening av sektionerna ligger vi på utdelning med 8–9%. Vilken skaplig idé, som nu fler klubbar anammat.**

**Historieboken GGIK 100 år:** Jättekul att jobba med! Kommitté träffarna var rena rama "skojmötena" vilket det ofta blir när Nisse Frölander och Calle Gustafsson är med. Efter mycket om och men strukturerades boken med hjälp av Kaj Annebrant, som skrivit ett flertal böcker om idrottshistoria. Vi träffades varje månad. Ibland hos medlemmarna i kommittén eller, som brukligt i Nynäsgrården.

**Janne Larsson**, gammal bagare, stod alltid för kaffebröd. Vi var, som exempel, hem till Janne och Berit Larsson, ledare för damfotbollen och då var Ola Jansson, Uffe Skärberg tränare för damlaget med. Jättekul träff och vi fick höra olika anekdoter inte minst vad Ola "ställt till med". **Ola hade** inte alltid lyckats med att hålla tillbaka känslorna. En gång sparkade han iväg en träsko så långt in på plan att han var tvungen att be om lov att hämta den och en annan gång då han gick på linjen flög flaggan iväg så långt att det tog fem minuter att hämta den. Jag tror jag körde "träskoresan" som gick till Smedjebacken. Så var våra historieträffar men ändå en viss inriktning



Ola Jansson



Janne Larsson

på ämnet historieboken,

**Ulf "Krigarn" Kriström** anlätades, som redaktör för boken. Hans kännedom och kunnande vad idrotts-historia är för något och hans sätt att skriva är ju både lätt samt och förståeligt. Det visade sig att Nisse hade gjort ett fenomenalt jobb genom att gå igenom protokoll, sammanställt till läsbart material med det viktigaste, som hänt under åren. Varje

sektion/idrott har Nisse sammanställt likadant med resultatplaceringar och allt. Calle berättar och skrivit ned ishockeys historia. Han var ju med från början från lergropen till att GGIK åkte ur högsta serien. Alla bidrog till en sammanställning. Krigarna kunde i stort sammanfatta utan att förringa hans jobb med boken. Bilder och urklipp fanns det mycket samlat. Vi kom överens om att boken inte skulle bli ett upprepande av resultat.

**Lars-Vidar Ström** hade filmat och **Nisse Frölander** intervjuat personer,

som ligger till grund för DVD-skivan, som följde med boken. Smolken i bägaren var väl Bengt Modigs agerande. Friidrotten hade samlat på sig en massa pengar på sitt konto. Man har lagt ned verksamheten, så



2012-02-12 Historiekomittén fr.v: Jol. Det är jag! Nils Frölander, Calle Gustafsson, Lars-Vidar Ström, Bengt Modig och Kaj Annebrant.



Nisse Frö.



Krigarn, Calle och Anders Hedborn bifogar DVD:n



Lars-Vidar Ström och Nisse Frölander hämtade böckerna från tryckeriet.



Historielaget! Fr.v: Janne Larsson, Carl-Gustaf Gustafsson, Ulf "Krigarn" Kriström, Berit Larsson och jag. Nedre rad.v: Nisse Frölander, Bengt Modig och Lars-Vidar Ström

jag frågade Bengt om inte friidrotten kunde bidra med 50,000 kr till framtagande av boken. Lars-Vidar och Nisse tog bilen och hämtade böckerna från tryckeriet.

Det framkom senare att Bengt Modigh ställde krav på Krigarn att friidrotten, som skänkt pengar, skulle i stor sett diktera vad, som skulle skrivas om friidrott. Otrevlig situation tyckte Krigarn och vi fick inget veta förrän efteråt. Nu förstår man varför det är så mycket statistik vi beslutade att inte ha i boken. Jag fixade 50` också med alla sponsorer. Hade inte en tanke på att agera på detta sätt. Till Godisterrängen och Maraton lånade man bord, stolar, kioskvagnen, vilket säkert bidrog till en bra ekonomi. Jag skötte bokföringen deras under många år. Papper i en plastpåse, som skulle sammanställas. Ser nu "kompissmilet" framför mig när Bengt kom och ville låna grejer. Tycker att man kunnat skänka pengarna utan krav med tanke på det stöttning man fått av kansliet under säkert 10 år.

**100 år:** GGIK firade sitt 90-årsjubileum den 4 maj 1996 med digert program. Aktiviteter på Nynäs IP mellan klockan 10–13 och öppet hus på Nynäsgården med filmer och urklipp. I Stadshuset hölls mottagningen för uppväktande föreningar, där också klubbens



Får blommor av Rolf Ivarsson

historia presenterades i en fotoutställning. På kvällen hölls jubileumsfest för 155 anmälda och inbjudna i Stadshusets festvåning. Tal, underhållning och utmärkelser. Stefan Larsson gjorde loggan. Även Pins.

**Jag blev hedersmedlem nummer 15 i GGIK.**



Silvermedalj av hockeyförbundet utdelare Kjell Damberg



**Bingolotto!**  
GGIK och Valbo



Jag, Anders Hedbom o Rolf Ivarsson hyllas av "Bomben" Carlbaum och Nisse Frölander

AIF var först med att sälja lotter i Gävle, En fluga nej, nej! Började sälja lotter hösten 1991 och sålde dryga 15 000 lotter t.o.m. våren 1992. En lördag under våren 1993 med mycket vinster sålde vi 11 000 lotter. Organisationen varje ishockeylag var ekonomiskt ansvarig, sporrade att sälja fler lotter eftersom nettot av varje lott gick till laget och en liten del till ishallskontot. Lagen sökte också affärer att sälja våra lotter vilket vi senare fick veta att det fick man inte göra. Man gjorde ju så i Göteborg där allt började med Bingolotto. I alla fall sålde ishockeylagen Bas-köp Sätra, Statoil hos S.Kungsgatan, Parkvägen och Hemlingby. Faleta Bomhus och Brynäs Centrum. Herrfotbollen hade Statoil i Sätra.

Innebandyn fixade jag kiosken Gustafsplan och Shell/Texaco i Sandviken.

Hockey A-laget	Hockey Ungdom	Ish.Kiosk +Roger	Innebandy	Fotboll	TOTALT V
6301	2923	2483	2299	1357	15363 H91/V92
10403	29584	11878	5176	10668	67709 HO-92
10644	36475	10771	5329	20953	83772 VA-93
8977	19304	4121	953	3681	36936 HO-93
7648	20868	4032	882	3022	36452 VA-94
6202	24150	2620	1918	0	34890 HO-94
3676	20349	1414	1728	0	27167 VA-95
2945	28284	350	2625	0	34221 HO-95
2231	24702	400	1872	0	29205 VA-96
2080	25141	364	1967	0	29552 HO-96
1733	24562	400	2678	0	29373 VA-97
638	24337	360	1612	0	28947 HO-97
0	23487	307	1627	0	25321 VA-98
0	18836	241	1815	0	20892 HO-98
0	13375	291	1993	0	15859 VA-99
0	9061	0	0	0	9061 HO-99
0	8698	0	0	0	8698 VA-00
0	9435	0	0	0	9435 HO-00
0	8559	0	0	0	8559 VA-01
0	6785	0	0	0	6785 HO-01
0	5182	0	0	0	5182 VA-02
0	3985	0	0	0	3985 HO-02
0	3517	0	0	0	3517 VA-03
0	2191	0	0	0	2191 HO-03
0	1964	0	0	0	1964 VA-04
0	1290	0	0	0	1290 HO-04
0	0	0	0	0	0 VA-05

				x 2 lotter			
Säsong	År	Lottpris	Utfall	Säsong	År	Lottpris	Utfall
Host/Vår	1991-92	20 kr	10,83	Host	2000	60 kr	24,46
Host	1992	20 kr	11,75	V 51	2000	100 kr	40
Vår	1993	20 kr	10,37	Vår	2001	60 kr	29,36
Host	1993	20 kr	10,71	Vår v22	2001	100 kr	28,97
Vår	1994	20 kr	10,85	Host	2001	80 kr	
Host	1994	25 kr	13,35	Host v51	2001		
Vår	1995	25 kr	13,34				
Host	1995	25 kr	12,74				
Vår	1996	25 kr	12,81				
Host	1996	30 kr	14,72				
Vår	1997	30 kr	14,71				
Host	1997	30 kr	14,51				
Vår	1998	30 kr	13,93				
Host	1998	30 kr	12,99				
Vår	1999	30 kr	14,45				
Host	1999	30 kr	13,63				
Vår	2000	30 kr	13,96				
Host	2000	30 kr	12				
V 51	2000	50 kr	20				
Vår	2001	30 kr	14,68				
Host -41	2001	30 kr					
Host v42	2001	50 kr					
Host -51	2001	40 kr					
Millennium kalender							
Host	2000	50 kr	20				
Kalendrar							
Host	2000	50 kr	12				
Host	2001	50 kr					



**Det var så att en kille**, kommer inte ihåg namnet, hämtade lotter hos Lasse på GDG-macken och eftersom han bodde i Gävle och ägde macken i Sandviken ville han göra en god gärning för GGIK. Ish,A-laget hade Stenebergskiosken och ish.ungd. Söders Tobak, SOS-kiosken och Murmästarns Livs. Till ishallskontot sålde Darmell-Johansson, Konsum Hageström och GDG-macken.

**DC 15 IOGT** administrerade Bingolotterna till återförsäljarna och enligt deras förmaningar hade vi sålt lotter på ett regelvidrigt sätt. Vi protesterad genom insändare i tidningen. Anders Hedbom och Pelle Törnblom hade varsin insändare. Skulle Janne på Stenebergskiosken ta med sig lotten och sälja den utför kiosken skulle det gå bra. Jag servade alla med lotter. **Även innebandy och fotboll.** Åkte runt på måndagarna med nya lotter och tog emot redovisningar. Nu hade man hittat lotter, som såldes i "våra" affärer vilket renderade i en varning och avdrag med 1200 lotter vi nästa beställning. Skulle man hitta lotter en gång till blev vi avstängda, och så blev det. Nu var det så att vi kompenstrade det hela och tog ut lotter vi behövde genom Hockeyklubben.



**Föreningsdraget:** Tidigare tog vi ut bara lotter genom ungdomssektion men med föringsdraget anmäldes Innebandy fotboll och hockeyklubben. Det fanns pengar att hämta om någon förening skulle ha tur och vinna vid Bingolottkvällen. Tog ut lotter av mindre skala hos innebandyn, fotbollen och HC enbart för att underlätta redovisningen på lördagarna av osålda lotter. Jag placerade dessa lotter så jag visste gick åt utan returer på så sätt behövde jag endast redovisa en klubb. Redovisningarna till kansliet gällde även vinstlotter, som pengar, vilket kanske ökade försäljningen. Vinstlotterna lämnades till Murmästarns liv, så att om fick 6 kr per vinstlott och senare 8 kr per vinstlott i provision vid deras redovisning.

**Kiosken på Nynäs** gick det inte att sälja lotter genom annat än lagens egen försäljning. Kom då på idén att anmäla kiosken, som återförsäljare med minsta antalet lotter 50 st Nu kunde vi redovisa alla vinstlotter genom kiosken och den förmedlingen av lotter till DC 15 inbringade inte mindre än dryga 20,000 kr i vinstlott-provision till ishallskontot.

TOTAL FÖRSÄLJNING



**Att sköta service åt försäljarna** kunde ta sig på detta sätt lördagen 1992-09-26.

Kl.10.00 Stefan SOS-Kiosken vill ha fler lotter, 2 kvar. Ringde till Söders Tobak och kollade. Vill ha fler. 10.30 åkte till SOS med 20 st, Söders Tobak 30 st och Fyrkanten Gustafsplan 10 st. Till Silvanum tittade på slöjdarmässa. Ut till bilen och bokade 50 st lotter av DC 15 för avhämtning, ville ha 200 st. Hämtade lotterna och ringde till Konsum Hageström slut på lotter. Fixade 15 st kl.14.00 Åkte till GDG med 10 lotter, Steneberg med 40 st och då ringde Peter Söders Tobak och det var rusning efter lotter hos honom. Delade på lotterna med Janne och åkte till Peter med 20 lotter. Var på stan med Disa och gick förbi Darmell, som stängde 14.00. Hämtade 25 lotter, som troligen inte kunde säljas. Fyrkanten ville ha fler lotter åkte dit och han fick 10 st till.

**Kl:14,45 framme Konsum Hageström** och dom hade beställning på 15 lotter och fick 18 st. Det satt ett par i bilen vid Hageström och väntade på lotter, hade åkt från Valbo.

**15.00 Hemma.** Visst ja! Ringde till Statoil och Murmästarns Liv och meddelade att det inte fanns fler lotter att få. Vi sålde 2250 lotter denna vecka 39, 1992. Kl:16,30 Ringde till Bingolotto DC15 och

bokade 300 lotter utöver 2300 för nästa vecka.

Kl: 17.00 skall osålda lotter redovisas genom fax, minsta antal 5 st. Nu hade jag bara en redovisning att göra, eftersom alla lotter gått åt hos de andra GGIK- klubbarna.

**Bingolottos dragningslista** började nu publiceras i tidningen under söndagen. Tyvärr kom jag på att kvarvarande lotter, som GGIK får stå för, hade vinstlotter plockats ur och behållits av ett par affärer.

**När Thoesson** började skicka hela sitt lag att ringa till mig om returer på lördagarna blev det för mycket. En del var otrevliga också eftersom föreningar och kiosker hade olika rapporteringstider. Man ringde för sent till mig och jag var en idiot igen enligt Thoesson. Senare fick han sköta lotterna själv genom att jag tog lotter genom Hockeyklubben och han fick slutrapportera själv.

**1997 Avtal medbrukarverkan.** GGIK gör avtal med Fritid om ett anslag till Nynäsgården på c:a 160.000 kr för driften av gården. Vi fick betala allt. Värme, snöröjning, gräsklippning och alla reparationer. Eget arbete av duktiga medlemmar gjorde att vi fick 27,492 kr över och kunde köpa en ny slipmaskin. 1998 var anslaget 162,500 kr och gick också det bra +21.741kr medan året efter 1999 var anslaget 165,000 kr gick med förlust med 1209 kr. Troligen mycket snö, Sparade mycket pengar genom att jag körde Belos med plog. Det gjorde också Göran och Stisse. Kommande år ville man sänka anslaget, vilket jag protesterade emot. Vid möte med kommun och idrottsklubbarna, frågade jag! Om klubbarna med medbrukarverkan gör ett bra jobb med ideella krafter, och får ett överskott, är det brukligt att man kommande år sänker bidraget från kommun! Nej! Ånej! Så ska det inte vara! När Widell kom till kansliet för att skriva avtal, skrattade han och det blev, som vanligt igen.

## Nu börjar tråkigheterna!

**1998-06-17 Peter Nordqvist** har börjat prata skit om Stefan. Han visar otrolig övertalningsförmåga. Förstod inte först vad han var ute efter. Han var helt enkelt ute efter ett övertagande av innebandyn, som hade bra ekonomi p.g.a. den organisation, som var. Typiskt för en sån person att lova och inte hålla överenskommelser med andra. Det var smutskastning och anklagelser i stora drag. Att komma från "gatan" och ta över verkar gå hur bra som helst. Nordqvist var med i innebandyns styrelse men var sällan där, men ändå hade stor påverkan på övriga medlemmar.

**Nordqvist psykopat?** Det måste han ha varit. Var anställd hos SJ och även där pratade han för mycket så han blev fackligt ombud. I GGIK pratade och anklagade han Stefan för det ena och andra och sen pratar om försoning när han fått sin vilja igenom. Frågan kvarstår! Varför?



**1998-07-14 Peter Nordqvist** talar om samarbete mellan "sektionerna" vid innebandyns årsmöte. Jo! mitt i semestern! Nynäsgården skall bli den samlingspunkt för alla medlemmar och sektioner. Det skall vara trevligt att komma till gården och ta sig en fika. Gården skall blomstra igen! Precis om inte det skulle ha varit meningen från början. Har skaffat telefonväxel och iordningställt ett kansli för fotbollen. Fixat medlemsprogrammet så att t.ex. inte man skulle få tre st Godisblad om man skulle vara med i tre klubbar.

**1998-10-06 Peter Nordqvist** kom till Innebandy kansliet under förmiddagen. Kom efter ett tag ned och ville prata med mig. Funderade om, efter allt som hänt, det skulle vara möjligt att prata med varandra om ett samarbete vore tänkbart framöver.

Peter sade att både han och jag var personer med auktoritet och att han i många fall kanske varit för hård mot ideellt jobbande ledare. Många möten med honom blev inställda utan orsak. Han kom inte!

**Jag tog** Peter Nordqvist i hand och var beredd att glömma allt, som varit. Jag sa åt honom att vi måste sätta oss ned och prata om organisationen och samarbetet. Peter lovade höra av sig. Men ej!



**1998-10-25 Åkte till kansliet** under lördagen för att sätta igång en tvättmaskin med innebandy-kläder. Förvånad över jag ser innebandyn satt upp en egen postlåda bredvid den andra utan information. Ringde upp Anneli (bidragsanställd av Nordqvist) på kvällen och funderade varför? Hon hade tänkt informera om detta i fredags men det blev inte av efter det som hänt. Hon kommer inte åt posten när hon vill. Brevbäraren kommer in med posten och det har hänt att brevbäraren kommit direkt innan jag gått på lunch och då har hon inte kommit åt posten den förrän efter en timme.

På torsdagarna är inte jag där menade hon och då kommer jag inte åt posten alls menade hon.

**Men du har ju nyckel!** Till saken hör att brevbäraren lägger breven i utebrevlådan eller i förrummet och då kommer ju innebandyn åt posten på lika villkor. Tala om samarbete! Vi kan inte enas om en brevlåda ens. Det var ju en klar order från Nordqvist men, som Annelie fick försöka bortförklara. Så var det hela tiden. Manipulerade personer, som sen skulle försöka bortförklara saker, som inte gick att bortförklara.

**På så sätt klarar sig Peter Nordqvist. Peter bestämmer men andra får ta på sig skuld/beslut.**

**990309 Första anklagelsen!! Hockeyns styrelsemöte.** Innebandyn ställer krav på B-lotto-provision som dom anser sig ej fått. När kom fakturan? Den skulle ha skickats, samma dag. Ingen har sett den.

**1999-10-28 Inför styrelsemötet** har jag stort behov av att tala om vad jag arbetar med i GGIK.

Får känslan att mitt arbete inte är värt något! Vi diskuterar bara A-lagets ishockeyverksamhet på styrelsemötena. Frågor som ungdomslagen diskuterar på sina träffar.

Tycker att vi på styrelsemötena har annat att diskutera än A-laget vilket inte är populärt att höra och jag känner mig, som obekvämt för Linné och några till i styrelsen. Inför mötet har jag gjort en beskrivning på vad som hänt den närmaste tiden, och tänkte rapportera om det. Fick ej!

Kan någon förstå hur man känner sig under denna tid och fullt med anklagelser. Anklagelsen borde ha delgivits mig fort nog. Kanske styrelsen tar den för var det är och stöttar mig. Vad finns det för anledning för mig att fuska. Om fakturan är ställd på de underlag jag stolt framställt är det bedrägligt och ej hållbart. Har ju i själva verket ej behövt gjort någon sammanställning! Stoltheten att se hur mycket vi tjänat och hur många B-lotter vi sålt. Går plötsligt emot mig av någon anledning som jag har svårt att förstå. Skulle det vara rimligt för vår styrelse att gå in i tidigare årsverksamhet och söka efter antagna fel, som tidigare styrelse har fattat beslut på?

Exempelvis: Innebandyns skuld till B-lotto på obetalda utskickade B-lotter vars likvid kvittats av medel som skulle skickats till innebandyn. Fakturorna finns ju kvar inom innebandyn, som skall kräva in pengarna av spelare, som inte betalt. Innebandyn har tidigare fått hela 9 kr i provision för lotterna. Vad har man för rätt att försöka gräva upp tidigare styrelsers beslut och verksamhet?

Ser det, som att nu skall drevet gå på mig. Det här är bara början. Nu har man fått bort Stefan så nu är det min tur och min styrelse låter sig hunsas av personer, som anser sig själva, som experter inom föreningsverksamheten.

**I detta sammanhang är det viktigt att tala om att inget lag eller vare sig innebandy eller fotbollen har lämnat några bidrag till Ishallskontot. Det var vissa affärer, utan anknytning, som jag åkte runt till på måndagar och med extralotter till på lördagarna.**

**Anklagelsen** från innebandyn är befängd. Man går på min statistik. När man får uppgifter från B-lotto om sålda lotter stämmer dessa naturligtvis inte. Man har fått mer pengar än B-lottos statistik.

Synd att man dömd på förhand och inte fick förklara för vår styrelse.

Se under Bingolotto hur redovisningen skedde.

**1999-03-10 Åke Ericsson** meddelar att innebandyn registrerat [www.GGIK](http://www.GGIK) på nätet utan att kontaktat ishockeyn. Redan 1 mars 1999 bad Mats Tröjbohm kolla om innebandyn registrerat sig.

**Det visar sig** att så ej är fallet. Mats beställer reg. blanketter. Kontaktar Åke Ericsson under fredagen, som ber mig faxes blanketter till honom. Poängterar att det är bråttom och han lovar göra det omgående. Åke återkommer ej.!

**Tillträde till Innebandykansliet**, som också är ishockeyns styrelserum försämrats. Calle Gustafsson kommer och vill låna nyckel till innebandykansliet för att hämta urklippsböcker.

Kommer ner nyckeln passar inte. Man har bytt lås utan meddelande om varför. Ringer Åke Ericsson och frågar om han vet något. Han har hört det men förutsatt att man hade kontaktat mig. Åke ringer till Peter Nordqvist i morgon.

**1999-03-15** Peter Nordqvist flyttar ut ett bord med lådor, från innebandyrummet, som Nisse Frölander och Kalle Gustafsson lagt upp för sitt arbete med Jubileumsskriften. Det är andra gången bordet flyttats ut helt utan motivering. Slänger sopsäcken, som står utanför innebandyns dörr. Det klirrar i säcken. Slänger säcken och tar en klubba och sprättar upp den. Då ligger den porslinskoppar, som man hämtat från köket och inte orkat tillbaka. En tomkartong står kvar.

**1999-03-17** Göran Jansson och Perra flyttar upp innebandyns ledares lagpostlåda en trappa upp. Innebandyns ledare behöver ju inte ha tillgång till förrummet. Har talat med Annelie och hon hade inget emot förslaget.

**1999-03-26** Göran Jansson berättar att Peter Nordqvist vid ett tillfälle för ett par veckor sedan suttit i ledarrummet och skanderat med en okänd person om att den nya organisationen med ishockey, innebandy och fotboll skall servas av endast en kanslist

**1999-03-30** Annelie, Damen, som är på ALU hos innebandyn kom och funderade hur hon skulle göra med strumporna, som låg i tvättmaskin i källaren. Ja! Vad då, frågade jag. Vad har Du med det att göra? Hon skulle på uppdrag av Peter Nordqvist, tvätta herrlagets matchdräkter, vilka jag vägrat tvätta när anklagelsen på Bingolotto kom den 9 mars. Sa åt henne att hon inte får tvätta på ishockeyns maskiner. Hon skulle kontakta Peter.

**1999-05-11** Stefan Larsson meddelar att han fått brev från Peter Nordqvist Att han blivit uppsagd som tränare för sina juniorlag.

**1999-05-31** Stefan Larsson och Peter Nordqvist träffas under dagen. Han vill ha tillbaka Stefan bl.a. som juniortränare och till och med en förfrågan om Stefan vill göra hemsidan för innebandyn. Stefan ställer krav om upprättelse i det som varit och det skall han få vid årsmötet den 2 juni. Även krav, som gäller ishockeyns anseende. Skall träffas igen. Typiskt Peter Nordqvist!

**1999-05-24** Peter Nordqvist har ringt till Stefan på kvällen och pratat i två timmar. Uttrycker sig svävande vet inte hur han skall börja samtalet. Kommer slutligen till att han vill ha Stefan tillbaka till verksamheten. Bara han alltså! Styrelsen vill det inte. Ljug igen! Beslöts att träffas nästa måndag.

**1999-05-18** Besöker Karin Äng från Föreningssparbanken för att lägga upp ekonomiska riktlinjer för föreningen. Får veta att Innebandyn sagt upp alla sina konton i banken helt i motsats till den överenskommelse Annelie och jag gjorde med Östen Pettersson där vi fick 10,000 kr var i reklambidrag,

**1999-06-02** Som revisor och stöttade av innebandyns besöker jag årsmötet. Enligt annons skulle börja kl:19.00. Döm om min förvåning kommer jag lagom till punkten övriga frågor. Mötet hade tidigarelagts för inbördes beundran 12 st. Frågade hur man tänkt sig med föregående årsbokslut, som inte i behörig ordning slutförts. Den 2 sept. 1998 skulle man ha extra möte för det ekonomiska. Varför frågar Du det nu? Frågade Peter Nordqvist. Som revisor skall ni kontakta mig menade jag. Peter Nordqvist ruskade på huvudet och sa att, Du har haft så lång tid på dig att få alla uppgifter. Vi har nu lämnat detta med en kundförlust på 17´ kr. Jag frågade Hur man kan välja sig själv på 2 år, som ordförande. Det har medlemmarna bestämt svarade Peter. Men Ni måste följa föreningens stadgar, menade jag. Peter bara ruskade på huvudet. Då var det bara att gå.

**1998-11-20** Lars "Valle" Wahlman, som sitter med i hockeystyrelsen, lånar skannern från kansliet för han skall göra programblad till hockeyn. Vill ha den över helgen.

**1998-12-01** Valle skall höra av sig ang. annonser till hockeyns programblad. Gör det inte.



**1998-12-15** Stefan ringer till Valle och vill ha tillbaka skannern, som han bara skulle ha över helgen i nov. (innebandyn och hockeyn delar på skannern.) Stefan erbjuder sig att hjälpa Valle. Han kan skicka över bilderna genom datorn. Valle får hjälp med några bilder.

**1999-01-08** Lars Wahlman kommer till mig på Godis och funderar, hur är det med den här skannern. Delar vi med innebandyn på den och varför är den då hemma hos Stefan Larsson. Försöker förklara för honom att vi köpte skannern för att det skulle bli billigare att framställa Godisbladet med bilder och allt. Dessutom håller Stefan på med klubbens historia med bilder. Därför har han den hemma för han jobbar på kvällarna med det.

**Wahlman funderar**, om det är så lämpligt att anlita Stefan Larsson, efter det som hänt genom innebandyn. Wahlman har pratat med Peter Nordqvist och fått understruket vilken bov Stefan Larsson är. Wahlman har även hört av ledare inom ishockeyn att Stefan inte är populär. Stefan skäller på andra om parkeringar o.s.v. Blir inte förbannad utan försöker lugnt förklara för Valle att Stefan är oskyldig.

Det är så att Valle parkerar alltid direkt utanför ingången av Nynäsgården och bär man på prylar ut till bilen så är det trångt. Stefan har sagt till honom och det var ju inte bra. Stefan har egenhändigt svetsat ihop en hockeymålbur när han var mindre och den har Valle lånat utan att lämna tillbaka den. När Stefan frågar vad den är och vill ha tillbaka den, så vet inte Valle var den är. Klart Stefan säger vad han tycker till Valle!

**1999 Skapade klubbens hemsida** tillsammans med Stefan. Stefan Larsson och jag har funderat och framställt en hemsida för GGIK. Klar men vi fick inte visa den.

Förberedde Stefan på en presentation av förslaget till idag på styrelsemötet men jag hör ingenting av Åke om dagordning förrän samma dag och jag gör i ordning en standarddagordning.

Glömde tala med Åke om hemsideförslaget i all hast. Allt gick så fort. Talade med Stefan tidigare i veckan om att det kanske inte blir någon presentation men i värsta fall får jag ta det själv. Men det hade varit bättre att Stefan fått förklara sina tankegångar själv.

Med tanke på att vi tog upp frågan om hemsida den 28 dec vid mötet på Almi, trodde jag att ämnet skulle tas upp denna kväll och hade lagt ut sidan på Internet. Det var inte bra enl. mötet. Att lägga ut hemsidan utan styrelsebeslut var bedrövligt. Wahlman agerade väldigt hårt.

Ja! Det blev fel att lägga ut förslaget till hemsida på Internet denna kväll. Det är så många, som bara "snackar" om hemsida, ingen konst o.s.v. men det händer ingenting, så jag bad Stefan att göra ett förslag med inriktning den han gjort åt innebandyn.

Det var många saker på mötet som diskuterades varför det här med hemsida, som dessutom låg ute i systemet, nämndes bara i förbifarten när vi skulle avsluta mötet. Åke och Valle reagerade, som om att nu får det vara nog. Är hemsidan ute redan? För att hemsidan skulle presenteras var det nödvändigt ha Internet inkopplat. Tyvärr blev det fel! Eller?

**2000 i december** flyttar GGIK Innebandy från Nynäsgården till lokaler på Brynäsgratan. Trångbodda!

**2002-03-25 Styrelsemöte! Dags igen att bli förnedrad!** Anders Lené presenterade en inbjudan från Fritid. Informationsträff till alla föreningar. Vart fjärde år brukar sådan inbjudan komma. Det är valår och Fritid med politiker vill informera om satsningar man gör trots alla nedskärningar. Själv kunde Lené inte gå på mötet och inte någon annan styrelsemedlem heller. Därför erbjöd jag mig gå på mötet.

**Njaa... det kanske inte skulle vara lämpligt att jag, som tjänsteman skulle representera GGIK sade Lené. Däremot skulle jag ju kunna få följa med på mötet tillsammans med någon styrelsemedlem.** Bet ihop och drog resten av mina ärenden, men stannade ej kvar till slutet på mötet.

**Efter styrelsemötet** var Historiska kommittén och ordf. för innebandyn och fotbollen kallade av Lené. Historiska har nu fått fullmakt av ishockeyn att göra en jubileumsbok för GGIK 100 år. Till detta möte skulle även innebandyn och fotbollen ev. komma med fullmakt att fortsätta arbetet. Till hjälp var även Kaj Annebrant, som skrivit SAIK:s bok m.m. och skulle komma med idéer. Ekonomi, hur många sidor skall ägnas åt varje "sektion" mm, skulle diskuteras.

**Plötsligt "stormar" pressfolk in på mötet** och börjar prata om samarbete o.s.v. Lené gör alltså en kupp på styrelsemötet utan förankring bland övriga styrelsemedlemmar.

**Nu har jag förstått** varför Anders Lené lånat en tröja från kansliet före mötet utan att säga ett ord vad som väntar. Dagen efter står Anders Lené på bild i tidningen med Peter Nordqvist innebandyn och Rolf Ivarsson från fotbollen. Historiska Kommittén då, som skulle sammanställa det hela?

**2004-03-29 Styrelsemöte.** Anders Lené rapporterar helt plötsligt att man den 18–19 jan. besökt Marres klubb Sparta i Norge. Marre var målvakt. Resan har ej tagits upp och behandlats i styrelsen tidigare. Syftet med resan, (läser direkt från protokollet) var främst att få kontakter mellan våra föreningars ungdomslag och att göra besök i Per Marius hemma klubb.

Med på resan var förutom Lené, Björn Sarlind, Fredrik Linderdahl, Fredrik Bäckström och Lars Lindström. Alltså ingen ungdomsledare eller ansvarig från ungdomssektion, bara folk från A-laget.

Lené presenterar en faktura från vandrarhemmet Tunaheim, som han tycker klubben skall betala. Jag kunde inte hålla mig utan tyckte sådana resor skall sanktioneras av styrelsen om man vill ha ersättning. Bild fanns även på Spartas hemsida om att gubbarna varit där.

**Styrelsemötet beslöt om utredning av konsekvenserna av en deltidstjänst om 50% på kansliverksamheten och att även se över kostnaderna för A-laget.**

**2004-04-01 Går under påsken** och tänker på varför Anders Lené pratade med mig som mindervärdig vid styrelsemötet den 25/3. Efter den kupp Nordqvist gjorde mot oss i innebandyn där han "tog över" genom att infiltrera sig bland övriga innebandymedlemmar, där han anklagade både Stefan och mig för ekonomiska förseelser på min ärliga redovisning och statistik som Nordqvist hade svårt att förstå, där han själv vid årsmötet valde sig själv på två år alltså emot stadgarna.

**Det beteende** som Lené visar kan man tänka sig att Nordqvist varit framme igen med sitt övertygande snack. Att som i tidningen tala om ett kansli skulle gälla för alla tre, rimmar dåligt med den arbetsbelastning vi har på hockeykansliet. Är ytterligt tacksam för att Kristina börjat hos oss. Att samarbeta är inget fel men jag är rädd att Nordqvist är ute efter Hockeys besparade medel för sina värvningar inom innebandyn eller låna pengar för samma ändamål. Kan det vara för det obehag Anders Lené fick när han skänkte bort Kommuns bord och stolar och Stefans privata skrivbord, hyllor m.m. till Nordqvist och innebandyn. Någon måtta får väl ändå vara. Att skänka bort andras material är fruktansvärt.

**Anders berättade** på styrelsemötet om att han blivit uppringd av Stefan, som var märkbart otrevlig. Helt plötsligt blev Stefan den stora boven och inget om orsaken han blivit förbannad.

**2004-04-26 Styrelsen beslutar** att olika konsekvenser för en reducering av kostnaderna för A-laget, ledararvoden och kanslifunktionen skall tas fram till nästa möte. Därefter adjungerades mötet till 2004-05-08. Kansli frågan berördes ej på detta möte.

**2004-04-29 Besökte HTF** för info om vad en ev. nedskärning på kansliet skulle innebära för mig med anledning av att klubben måste omorganisera sig p.g.a. den dåliga ekonomin. ????

Vid besöket upplystes vi om att endast arbetsbrist kan vara skäl till uppsägning. Ej penningbrist. Närvarande från GGIK: Anders Lené, Kristina Leima och jag.



**Någon arbetsbrist** lär det inte finnas i klubben. Det finns hur mycket som helst att göra i arbetet med våra ungdomar. Flera års tjtande om hjälp på kansliet hos styrelsen har lämnats utan åtgärd.

**Följaktligen fick jag två genomklappningar** under 2001. Enligt läkarna stress och för mycket arbete.

**2004-05-08 Styrelsemöte** i golfens lokaler. Lars Lindström "mässade" på mötet gm. overhead på Kristina Leima siffror ang. ekonomin för A-laget. Man skulle dra in mer pengar genom olika jobb. Kansliverksamheten berördes ej. Såg ut som ett försvar för A-lagsverksamheten.

**2004-06-14 Styrelsemöte** konstitueringsmöte efter årsmötet den 7 juni, informerades nya styrelsen om reduceringen av min arbetstid till 50% under § 1813 under punkten övrigt. Någon utredning, som har beslutats under tidigare möten har ej framtagits.

**Efter styrelsemötet fick jag "upsägningen" helt informellt.**

**Något beslut i frågan har styrelsen alltså ej tagit enligt protokoll.**

Om vi skall reducera kanslitjänsten hade jag väntat mig förslag på åtgärder i frågan.

Tjänster och göranden, som andra skall ta över i stället för mig. Åter igen! Lené han vet inte!

Han skall bara tillgodose A-lagets behov av pengar, som drabbar andra utan hänsyn.

**Vecka 27 Anders Lené** får svar från kommun, som erbjuder GGIK att hyra Nynäsgården för 179,000 per år, Anders Lené sammankallar styrelsen för info. Jag blir ej kallad! Får veta detta efter semestern 6-7 aug. Lennart Jansson kommer till kansliet den 9 aug. och samtalar i ämnet.

**2004-08-14 Anders Lené** ringer och bjuder på lunch. 11.30 på Patong. Har pratat med Kommun ang. Nynäsgården. 4,200 kr/mån skall vi betala till 021231 Övrig allmän diskussion om klubben. Nämnar inget om tidigare möten med Kommun.

**2004 augusti** Kommer Jan-Olov Andersson till kansliet och vill låna 5000kr till "Marre" (norske målvakten) Han måste ju leva också, sa han. Komma igång, som det hette. Lånet betalas tillbaka när han börjar jobba eller han får bidrag. Marre anmäldes till arbetsförmedlingen 2004-11-06 d.v.s. 2 mån. efter han kom till stan. Finns det ett avtal mellan GGIK/Marre? Lennart Jansson märkbart irriterad. Efter funderingar kryper det fram att det finns ett hemligt avtal mellan Marre och GGIK, som Lasse Lindström säger att Anders Lené skrivit under eller, som Anders inte riktigt kommer ihåg.

Nästa möte utanför protokollet blir kassör Lennart Jansson förbannad och frågar om det verkligen finns ett avtal eller inte. Och det lär det finnas. Han begär att få se det. Marre skulle praktisera vid någon sorts studio vilket skulle ge honom 20 kr i timmen. Skulle inte Marre komma upp i 5000 kr skulle GGIK stå för resten av pengarna. Marre talar om att om hans lön på studion inte kommer upp till 5,000 kr i månaden, har även blivit lovad fri lägenhet och lunch hos Tommy Flybring i ett avtal som skulle "mörkas" för styrelsen. Ytterligare lån utbetalades till totalt 14,000 kr.

En sponsor täcker en del av hyran av lägenheten. GGIK fick även betala Marres el i lägenheten. Alltså var klart från början att Marre aldrig skulle kunna komma upp till 5000 kr i månaden utan mörkar det hela genom att begära lån.

**Jan-Olov Andersson kommer till kansliet och ljuger oss rakt i "ansiktet"**

Marre ligger fortfarande i skuld till GGIK, som lär väl avskrivas eftersom han numera återfinns i Valbo. Något avtal har vi än idag ännu inte sett. (20041115)

**2004-08-20 Anders Hedbom** besöker kansliet. Meddelar att Eklöf, Anders bekant, har bara onda saker att säga om Peter Nordqvist, som har en synnerligen förmåga att skapa intriger mellan andra utan att Nordqvist själv bli indragen. Tidigare arbetskamrater på SJ.

Likadant sade Kjell Johansson då han i tidningen såg Lené, Roffe Ivarsson och Nordqvist tillsammans om samarbete mellan idrotterna. Passa er för honom var kommentaren

**2004-08-27 Skriver till HTF** om min situation och förväntar mig svar, men icke.

**2004 sept. Anders bjuder** mig på lunch! Vi två hade ett behov av att träffas. **Anders Lené tror att är klockan fem så går vi hem från kansliet. Har vi semester så är vi hemma utan förpliktelser till**

**klubben. Talar om för Anders att det inte fungerar riktigt, som han tror. Det kommer post även under semestern.** Frågar Anders om inte han fick ovanligt många samtal från Jan-Olov och Lasse Lindström när han blev ny ordförande. Jo alldeles riktigt!

**A-laget i ishockey** ville nämligen inte ha det ekonomiska ansvaret med egen kassör som andra lag i klubben, utan a-laget skulle ingå i huvudkassan tyckte man. Försökte förklara för Anders Lené upprinnelsen till den negativa tendensekonomin vi har idag. A-laget måste förbättra sitt ekonomiska ansvar. Varför har A-laget samma budget denna säsong när två juniorlag strukits ur verksamheten. Den ekonomiska kontrollen uteblev utan uppföljning. Likviditeten försvann i klubben och A-laget försvarade sig med att säga "vi höll budgeten i alla fall" och vi andra i GGIK fick spara på det mesta.

**Anders Lené erkänner att Marres kontrakt skulle "mörkas" för mig och styrelsen.**

Talade om för Anders att sådant agerande kan rendera till att man utesluts i GGIK särskilt när överenskommelse gjorts att alla protokoll skall upp på bordet. Anders Lené har vädjat om detta men följer inte överenskommelsen. Anders Lené rycker på axlarna. Vad skall man göra säger han.

**A-laget åker till Gottland** på träningsläger till en kostnad av 40,000 kr. Har tagit upp 15,000 kr i försäsongsträning. Jag blir förbannad och skäller på Lars Lindström. Tror du att vi gör så här utan att fråga om lov, menar Lindström. Vem har ni frågat då, frågar jag. Jo Lené, har givit tillstånd till detta Jag ringer till honom och frågar om han är garant för att A-laget går över budget. Jag blev övertalad av Lindström menade Anders Lené.

**A-laget går över budget med 80,000 kr i läget man skall spara och kanslitjänsten i fara.**

Pengarna skulle att tjänats in genom arbete med Rocknatta. I efterhand vet vi att bara ett fåtal grabbar ställde upp och jobbade. Jag själv fick rycka in egentligen utan anledning. Jag är van i att handla efter man har pengarna i sin hand, men det motsatta förvarandet börjar bli alltför vanligt nu med A-laget.

**2004-10-30 Invigning av Nynäshallen.** Beslöts på senaste styrelsemötet att jag skall skaffa "Stövels tröja" att hängas upp i taket som påminnelse över vad Hans "Stöveln" Öberg betytt för GGIK. Tröjan blir klar i veckan inför invigningen. Vi på kansliet funderar på hur invigningen skall fungera. Marknadskommittén har jobbat fram och sålt många reklamskyltar men hur kommer dom upp på väggen. Anders Lené hörs inte av.

**Som ordförande** borde han ha sammanställt parterna hur vi skall gå vidare. Anders ringer och kollar om försäljningen går bra, inget mer.

Torsdag den 28:e agerar Kristina. Fixar regler till väggarna, kontaktar folk för uppsättning m.m. Jag kollar hur vi skall få upp tröjan men vadå. Vad håller vi på med.

Jag blir till sinnet och en uppgivenhet infinner sig med tanke på att kansliet skall halveras och att vi som vanligt för ta itu och sammanställa saker för att få allt i lås. Kristina räddar tillställningen till belåtenhet för alla och visst Anders Lené och Jan-Olov Andersson är där och håller tal och ser ut som man fixat allt. Så har kansliet "räddat" ytterligare en tillställning, som andra tar åt sig äran av.

**2004-11-14 Anders Lené** besöker mig i hemmet vid 17 – tiden. Fars Dag! Vi har Stefan, Magnus och Carro på besök. Välkommen säger jag, kom in! Anders ber mig komma ut???????? Funderade varför jag skulle komma ut, men fick honom att komma in innanför dörren.

**Av flera medlemmar** har Anders hört att jag pratat "skit" om honom och tyckte att jag borde komma till honom direkt istället. Han var på "köpis" då ännu än en person ringde och beklagade. Fick intrycket att Anders var upprörd och han sade sig åkt ut enkom till min bostad för att prata med mig personligen. Till saken hör att det var Kristina, som bad Anders skulle ta kontakt med mig för hon såg på mig att jag inte mätte bra. .

Talade om för Anders att han skött invigningen av Nynäshallen på ett dåligt sätt och ifrågasatte hans förmåga att vara arbetsledare. Talade om för honom hur jag känner det här med uppsägningen och kansliets betydelse ang. invigningen och mycket annat.



Disa förklarade för Anders att det var fel att påstå att flera ringt och klagat utan att vilja namnge någon person. Stefan fick höra min uppsägning blev chockad/förbannad.

Kanske Anders Lené förstår hur det känns eftersom jag har råkat ut för samma sak under tiden med innebandyns avveckling från Nynäsgården.

Vi kommer överens om att Anders Lené kallar till extra styrelsemöte ang. uppsägningen där jag har möjlighet att ta med mig vem, som helst, facket t.ex. Vi skakar hand och Anders Lené ger sig iväg.

**2004-11-15** Genom e-post kallar Anders till extra styrelsemöte på onsdag 17 nov. 18,00. Kallelsen gick till alla i styrelsen. Fick 2 knappt 2 dagar att kalla på facket?

**2005-03-29** Anders Lené ringer kansliet, vill ha ett möte samma dag med mig och Kristina Leima. Kommer överens om kl. 15.00 Inger Källgren kommer också. Ett papper kommer fram där man enligt extra styrelsemöte 050320 kommit överens om mina arbetsuppgifter på kansliet efter 2005-07-01.

**Inger Källgren tycker att GGIK har "bara" 10 lag numera, så en halvtid vore nog.**

Anders Lené pratar om arbetsuppgifter kansliet skall göra men förstår tydligen inte att man inte hinner detta på en halvtid utan uppgifterna liknar heltid tycker jag.

Öhrlings rev. byrå skall ta över mina bokföringsuppgifter till en kostnad av c: a 50,000 kr.

Något protokoll framlades ej från mötet utan det var väl ett arbetspapper från Lené.

Jag frågar Anders Lené om det finns någon uträkning på vad klubben tjänar i form av det arbete och reparationer jag gör alternativt anlita annan och betala för det. Det fanns det inte och jag frågar ännu en gång varför jag måste gå ned på halvtid. **Ekonomi svarar Anders Lené. Jag var en belastning!** Styrelsemötet var i måndags och skall höra mig för om vilka var med och beslutade i frågan. Nästa möte är annars 2005-04-12 10.00.

**Vart har alla ishallspengar tagit vägen? Dryga 750,000 kr har försvunnit?**

**2005-03-30** Besökte ej styrelsemötet. Ringer till HTF och blir ej klokare. Får tag i en kille på Trygghetsrådet och får svar på mina frågor. Han skall ringa mig när han är på genomresa i höst

**2005-05-25** Ringer HTF Gävle. Blir skickad på telefon till Stockholm och får till slut tag i en handledare, som det heter. Vad skall jag göra när man blir arbetslös? Blir ej klokare av detta samtal, men det är bättre att ha A-kassa än att ta ut pension i förtid.

**2005-05-27** Besöker Arbetsförmedlingen. Sätter mig vid datorn och gör en anmälan, som visar sig vara felaktig när jag frågar vad jag skall göra av min anmälan. Känner mig förnedrad med tanke på 750´kr till ishallskontot jag skrapat ihop varav det bara 450´kr kvar.

Får besked att vid första arbetslösa dagen skall jag upp och sätta mig där i väntrummet och anmäla mig som arbetslös till en handläggare. Lämnar Arbetsförmedlingen med gråten i halsen.

**2005-06-01** Möte med Monica Sandin Gästrikelärling och Kjell Helling Arbetsförmedlingen. Anders Lené, Kristina Leima och jag från GGIK. Diskussion förs kring Kristinas fortsättning gm.

Gästrikelärling på kansliet. Anders redogjorde klubbens ställning gentemot mig att jag skall kompenseras utöver arbetslöshetskassan till min pension. Diskussion förs och förslaget skulle bli så här. Kristina Leima går på lärlingspengar till 2005-12-31. Anställs fr.o.m. 2006-01-01 på 50 % av GGIK

För mig själv blir det 50 % fr.o.m. 2005-07-01 till 2005-12-31

Fr.o.m. 2006-01-01 arbetslöshetskassa 100 % till min pension. I inledningen på detta möte talade Anders Lené om hur han själv hade det stressigt på jobbet o.s.v. Skall tillbaka och jobba efter mötet.

Anders Lené redogör för Kristinas arbetsuppgifter på 50 % vilket jag protesterar emot.

Arbetsuppgifterna ligger över 100 % anser jag och det har vi olika uppfattning om menade Lené.

Anser att klubben behöver en anställd på heltid. Trots att det inte föreligger någon arbetsbrist så kan

detta genomförs om jag själv vill och att GGIK ersätter mig upp till 100 % från Arbetslöshetskassan HTF godkänner det hela. Diskussion förs och Kristinas lärlingspengar räcker bara till 2005-12-31

Pressen på mig är oerhörd. Vill ju att Kristina skall ta över efter mig även om att hon blir mer och mer styrd av Anders Lené. Friår för mig diskuteras, för att "öppna" för Kristina Leima, men det kanske blir svårt. Klubben har ju lovat att ersätta mig utöver A-kassan så varför inte.

**Det är väl skönt att bli av med den som är obekväm. Drevet segrar.**

Kommer överens med Kjell Helling om träff den 8:e 13.00 för att få hjälp.

**Hämtar Disa** från jobbet eft.16,00 och vi åker till K-Rauta där jag beställt en cirkelsåg.

**Döm om vår förvåning sitter Anders Lené på en parkbänk Slottstorget mot ån och där kommer Lars Lindström som tydlig skall träffa Lené. Alltså samma dag!!!!**

Lindström såg oss och hejade. Vad är på gång? Rapport naturligtvis och det är väl så att Lindström har Lené i sin hand också. Lindström, som man får blomma av kring jul men som sen tycker att det här med kansliet är till ondo för ekonomin. Liknelsen går till Peter Nordqvist!

**2005-06-08 Besöker Kjell Helling** som hjälper mig med anmälan om arbetslöshet. Kjell fixar så att jag kan gå på A-kassa hela 2006 innan min pension. Han hjälper mig med allt och hur jag skall tillväga med papperen framöver. Tänk att gå till Arbetsförmedlingen och söka jobb för att jag är en kostnad för klubben när jag drar in pengar till min lön och mer där till. Är oerhört tacksam för all hjälp. Han tycker fallet är obegripligt.

Det betyder att Kristina Leima kan börja på kansliet 50 % 2006-01-01 och jag skiter i jubileet med allt jobb med utmärkelser och alla andra förberedelser vilket Anders Lené tror att man kan göra på 50 % Skönt med att ha gjort ett ställningstagande. Hoppas ersättningen från GGIK blir bra, som Anders Lené lovat. Det blir ju förutsättningen för att Kristina kan bli anställd.

**2005-06-22 Anders Lené** bjuder på lunch. Närvarande: Anders Lené, Johan Selinder, Inger Källgren, Kristina Leima och jag. Min lön och Nynäsgården skall diskuteras. Klubben har förbundet sig att stå för mellanskillnaden av a-kassan och den lön jag har nu i juni 2005. Uppmärksammar ersättning för karensdagar bl.a. och försöker få någon form av bonus för att jag skall gå med på att sluta till förmån för Kristina. Driver på, som t.ex. med tanke på jag gjort för klubben m.m. Inger Källgren helt oförstående till mitt krav. Ja men säger jag. Som politiker kan man ju få bonus och en fin pension om man även ställt till det för sig. Varför inte jag. Får ett förslag till överenskommelse som vi gick igenom med smärre justeringar. Hur skall vi få vara kvar på Nynäsgården? Brev till kommun kom vi överens om. Inger formulerar eftersom hon bör veta.

**Sen vänder man sig till mig och vill ha hjälp med formaliteter, med min rutin, kännedom o.s.v. Lilla jag, som nyligen var helt utan betydelse för klubben.**

**2005-06-29 Anders Lené** besöker kansliet och jag skriver på överenskommelsen, som han ringt flera gånger under veckan och frågat om jag läst igenom. Anders frågar hur jag känner mig och att jag inte skall vara bitter utan jag skall tänka på vad jag betytt för klubben och vad jag har skapat.

Jag berör lite kring sveket kring innebandyns avflyttning från Nynäsgården vilket jag påstår igen att jag inte fick stöd från min egen förening, som jag satt i styrelsen för.

Peter Nordqvist i innebandyn firade stora triumfer med sitt baktaleri och övertalningsförmåga så man trodde mer på honom än på mig. Varför har det blivit så här frågar jag. Det här med ekonomin kan det ju inte vara menar jag, som har god kännedom om i GGIK.

**Jo! Jag är en kostnad för klubben säger Anders Lené.** I diskussionen framstår mer och mer att Anders Lené inte haft den kännedom om föreningen, som han är ordförande i. Förstår inte att jag fixar pengar både till min lön och klubbens övriga verksamhet. Jag har nu också sagt ifrån att hämta posten under sommaren. Skall bli skönt!



**2005 Juni** Arbetsförmedlingens omdöme har man glömt att skriva in att jag är arbetssökande även på 50 %. Kjell Helling har semester med träffar på en trevlig tjej som fixar det på ett par dagar. Får sedan A-kassekort, som jag måste försöka hålla reda på och skicka in med 14 dagars mellanrum.

Anmäler mig att fixa detta genom Internet istället.

**Semester vad skönt!** Inga förpliktelser mot klubben annat än urklippen, som vanligt. Inte ens komma ihåg att vattna blommorna. Tyvärr ligger allt i en röra när jag kom tillbaka. Så, som jag inte velat ha det. Styrelsen har tagit in posten och Kristina kollat om det varit något viktigt.

**2005 aug. 1:a veckan** efter semestern har avlöp bra. Lite utrustningsfrågor mm har fixats plus fotbollens anmälan om pojk cup har iordningställts. Inga ekonomiska ställningstaganden har jag behövt göra. Jag gjorde klar anmälan av aktivitetsstödet. Var upp till Fritid och med rek till Posten.  
**Gick hem klockan 12.00 och det känns bra.**

**Hösten 2005** Börjar finna mig till rätta att gå hem kl.12.00. Inga skyldigheter längre. Får hjälp av Magnus att rensa vinden på N-gården och kört till återvinningen flera lass. Går igenom material att lämna till Arkivet eller att slängas. Slänger just en bunt av körjournaler på bussar jag lånat från Valbo Buss. Räknade tidigare att jag kört ihop dryga 140,000 kr till GGIK mot om att vi skulle ha hyrt buss. Att "strunta" i hockeyskolan efter 36 år var lite svårt. Men det finns andra som kan ta vid! Historiska boken kommer att ta sin tid. Men kul att jobba med.

**Något styrelsebeslut** finns ej på min uppsägning. Vid varje möte har Lené bara informerat om en översyn och neddragning av kanslitjänsten. Fick uppsägningen, som jag tidigare berättat om, efter mötet ej formellt. A-laget gick 80´kr back säsongen 04-05 och kommenterades av Lené på ett styrelsemöte, som "att de var ju bra ändå". Kristina och jag övertalade Anders Lené att skriva om texten i protokollet till lite bättre formulering. (Anders skriver själv protokollen numera)

**Tänk hur** företagsfolk som kommer till föreningarna och betar sig som om det skulle vara något annat än likt sin egen ekonomi och i sitt företag man jobbar i. I en förening kan man göra avtal, som man häpnar. GGIK:s styrelse fått lära sig att "så kan man inte göra" då belastas klubben med sociala avgifter o.s.v. Men ändå försöker man, om inte annat, göra avtal och lova stort, bakom ryggen på kansliet. Förståelsen för att föreningen är vi och inte någon annan sitter lång borta. Klart man blir besvärlig och obekvämlig när man ifrågasätter.

## **Försökte få "Krigarn" att skriva i tidningen om detta!!**

Såg Undercover boss på SVT 1, där chefen i företaget arbetat inkognito på SK. Golvet. I detta fall en hamburgerkedja. Chefen fick prova på olika arbetsmoment och framför allt träffa sina anställda, deras syn på livet, företaget och deras arbetssituation. Chefen blev oerhört förvånad och visade sin okunskap. Är det verkligen så här i mitt företag?

Det vore väl något också för våra ordförande i idrottsföreningarna. Att prova på verkligheten. Jobba på kansliet till kl:17.00 och tillika efterkommande kvällspasset. Personer, som kommer direkt från "gatan" och som skall organisera om i föreningen utan den minsta aning om hur en fungerande förening fungerar.

Som i många företag och föreningar har de högt styrande inte den blekaste aning vad det innebär att arbeta på det s.k. golvet. I många fall har ledare vikt sitt liv för verksamheten och helt omedvetet skapat en personlig livsstil, kanske p.g.a. personligt ansvar för verksamheten. Det är svårt att förklara för en som inte begriper, som Stenmark sa en gång.

Det kan konstateras och flera konsulenter med genuint intresse "fått sparken" i idrottsföreningarna. Blivit obekväma då föreningens ordförande inte helt opåverkad satsat på annat i föreningen.

Räcker pengarna inte till eller inte lämnar det överskott man tänkt sig till sitt favoritprojekt, är arbetaren en kostnad och i flera fall en obekvämlig person.

**Att var en kostnad för klubben** innebär att andra får klippa gräset runt gården och hålla snyggt på "plattan" från löv och annat skit efter våra medlemmar. Ogräset på vägen till gatan växer så det knakar. Fortfarande städar jag inomhus och plockar undan efter våra medlemmar och andra som hyr gården. Lagat utrustning, tröjor. Damasker m.m. Gått servat alla skridskoslipmaskiner första veckan på semestern då Disa jobbade. Och varför inte tala alla tvättar jag tvättat och ibland åkt extra till kansliet för att genomföra. Slippa åka ner till kansliet, när larmet går. Skönt att slippa åka till kansliet och "titta till" när vi är på stan. Hockeybanan skall bli skönt att slippa ansvaret för. Ta initiativ att spola t.ex. **Tänker på "farsan"** hur han hjälpte mig med banan. Städade och spolade. **Tänker på "morsan"** hur hon slet och tvättade alla fotbollskläder för hand och hängde på alla element, som gick att uppnå i lägenheten. Hur hon hela somrarna lagade damasker och tröjor i sommarstugan åt ishockeyn.

**Skickar 200 st tröjor** på tryck av SEB märke. Troligen har jag sytt dit märket själv men inte nu. Struntar i att laga damaskerna för 911. Slipmaskin på Nynäs behöver justeras (lagas). Kör upp den till Nobo att laga den till en tänkbar kostnad om 3–4000 kr så slipper jag. Det var ju jag som fixade annars Efter förfrågan om jag ville ta kontakt med "mina" sponsorer och slutföra kontakterna med nya, jag hade på gång förra säsongen när det gäller skyltarna i Nynäs-hallen, kände jag inte för det. Översynen på kansliet är gjord och den visar på 1,5 tjänst men det tycker inte Anders Lené.

**2005-12-30 Sista dagen på jobbet!** Vi jobbar kort dag och det är väl, som vanligt. Min sista arbetsdag för GGIK görs utan någon uppmärksamhet från styrelsen. Däremot Fritid Gävle kommun och GGIK:s ledare för lagen gjort en kontant-insamling vilket möjliggör tacksamt inköp av div. snickerimaskiner, som kommer att bli mitt stora intresse framöver. Sista året 2006 innan jag går i pension är jag alltså arbetslös och har A-kassa. GGIK kompenserar mig för resterande inkomstbortfall. GGIK vill alltså ha bort mig. Ersätter mig hellre, som arbetslös istället för jobb i GGIK.

**2006 Vi** står inför en ny säsong och någon översyn på A-lagets kostnader är ännu inte gjord och något styrelsebeslut har ej tagits om inriktningen på ekonomin. Förra säsongen fick laget 179,000 kronor av klubben och eget arbete skulle täcka resten av utgifterna. Denna säsong är det uppsatt 300,000 kr utan att ha preciserat anslaget från klubben. **Eller är anslaget 300,000 kr** alltså ej höjning med 121,000 kr. Vem vet! Känslan säger att Anders Lené verkar ha något på gång. Är det något med Innebandyn tro. I så fall är väl jag den obekväme för fortsatt samarbete vilket är helt fel. Jag är för samarbete men under ordnade förhållanden.

**Tänk att:** medlemmar och styrelsefolk, som förskingrar, gör oanmälda resor på klubbens bekostnad. Myglar med avtal, som klubben får betala. Tänk att dessa personer får vara kvar i klubben!!!!!! Nu slipper man den obekväme, som ställer frågor om varför. Den som lägger sig i när utgifterna börjar skena iväg och håller på att överträffa budget. Känslan på styrelsemötena har varit att ingen lyssnar. Lené avbryter på ett otrevligt sätt och man känner sig förnedrad.

Känner att jag har förskjutits mer och mer åt sidan och det verkar vara en klassfråga känns det. Har mig själv att skylla lite grann genom att jag inte orkat vara med på styrelsemötena sista tiden och känna sig förnedrad. Har inte orkat.

**Tydligheten** att Lené väljer A-laget framför kansliet framstår mer och mer inte minst med höjningen av anslaget till A-laget. **"Drevet" har segtrat! Tack för mig!!!!!!!!!!!!!!**

**2006-05-06** GGIK firar 100 år. Firar i Stadshuset och marsch genom stan! Blev tillfrågad av ledarna om att bära fanan i tåten av tåget men tackade nej! Deltog ej heller i firandet i Stadshuset. Kände att jag inte "hörde dit" nu när jag fått "sparken" eller som Lené sa, att jag var en kostnad och belastning för klubben. Bengt Modigh tog det här med fanan men borde vara Anders Hedbom.

Jag har under 2005 varit med i framställandet av Historieboken GGIK 100 år. Vi var en grupp, som hade det trevligt vid alla våra träffar vilket gjorde mitt slut från GGIK inte så kännbart när jag då jobbade halvtid m.m. Alla bilder och text finns arkiverade i GGIK och i Arkiv X.



Fortsätter att samla urklipp. Klipper ut över allt, som står om GGIK inklusive innebandy och fotboll, vilket kan tyckas konstigt, men GGIK är GGIK för mig.

## Drevet har segrat!!!

Läs gärna min agenda om sveket av innebandyn och Lené den naturliga svikaren.

**Nynäsgården:** Har fungerat i ca 50 år, som GGIK:s sambandscentral, även om det finns klubbar, som har elegantare lokaler tvivlar man på om det fanns några, som haft lika god stämning och trivsel. Det var en ständig ström av människor, som tittade in när de hade vägarna förbi om dagarna, och många av dem inte ens GGIK:are men hade sitt hjärta i klubben.

Nynäsgården representerar något, som egentligen inte finns längre, och mycket riktigt var Gävle Kommun ute efter att sätta punkt för verksamheten i huset.

Marken behövs för annan verksamhet, och GGIK fick fortsätta på nåder från ett år till nästa. Idag vet vi att BIC brottsförebyggarna huserar i lokalerna. Gävle Kommun har tydliggjort skillnad på social verksamhet i samhället. GGIK:s genom tidernas ungdomsverksamhet har tydligen inte uppskattats och har glömts bort.

**Framtiden.** GGIK har nu sitt kansli med klubblokal i en nedsliten källarlokal i Valbogatan. Målsättningen är att Gävle Kommun, som kompensation för förlusten av Nynäsgården. Anslaget att bygga två omklädningsrum till och därmed få plats med kansli ovan var det tänkt. Borta är pengarna.

**Jag själv!** Håller fortfarande på med urklippen, som nu även finns på vår hemsida "ggikhistoria". Sen hjälper till med förutsättningar att flytta kansliet till Nynäs IP och är kassör i Gästrikeidrottens 2007.



Historiska Förening sedan





1977 och 2008. När ungdomarna inte spelade hockey höll de GGIK-känslan vid liv i klubbstugan där bakom. Nu har maskinerna jämnat klubbstugan med marken. Ett dagis – förlåt, en förskola – ska byggas på platsen.

## Nu finns bara Godisandan kvar

**Året var 1959** och Gävle GIK hade tjänat ganska skapliga pengar på sitt då så framgångsrika ishockeylag (SM-guld 1957 och flera finaler under hela 1950-talet). På den tiden kostade spelartruppen just ingenting, att leva på att spela ishockey var en omöjlig tanke även om segerpremier började komma så smått.

Så det fanns pengar att spendera i föreningens kassa. Då bestämde sig GGIK för att förvandla tomten utanför den gamla herrgården Nynäsgården, som då var nykterhetsrörelsens hus, till något som man i dag kanske skulle kalla träningscamp. Sargen som en gång hade stått runt GGIK-banan på Borgarskolans gård kördes dit, och av Korsnäs fick klubben köpa ett par uttjänta baracker som fraktades till platsen.

**Dessa baracker** byggdes ihop till en lång, ändamålsenlig byggnad med omklädningsrum, förråd, kansli och andra utrymmen som GGIK kunde tänkas behöva. Alla hjälpte till, inklusive A-lagets stjärnor som Stöveln Öberg, Hasse Isaksson och Carl Gustaf Gustafsson, och till slut stod det nya klubbhuset klart. Alla var stolta och nöjda, och redan från början blev den nya anläggningen en succé.

**Under årens lopp** har många kullar av unga, lovande hockeyspelare fostrats där – inte minst av Curt Larsson, en ledare med STORT hjärta – och att de sedan försvunnit till andra, större, klubbar har Curre inte haft något emot. Det var viktigare att killarna lyckades än att klubben gjorde det.

Namn?

Ja, vad sägs om Andreas Dackell, Micke Lind, Jonas Johnson, Masken Carlsson, Niklas Wikegård, Flygis Sjöberg och Thomas "Kuben" Andersson? De är bara några exempel.

Många gånger övernattade de där på Currens ansvar, och än i dag får en hårding som Wikegård nästan tårar i ögonen när han berättar om de ljuva åren på Tattarvallen, som ungdomarna kallade anläggningen.

Men tiden och klimatet har hunnit ikapp även GGIK. På grund av milda vintrar och nya rinkar under tak har verksamheten vid Nynäsgården krympt, och till slut avstannade alltihop när Gävle kommun gjorde klart att denna värdefulla mark mitt i centrum skulle användas till annat.

**Nu är vi där.** Häromveckan började rivningsarbetet, och snart ska ett nytt dagis fylla ut utrymmet intill den rivningsskyddade Nynäsgården. Men Godisandan finns säkert kvar fast det gamla klubbhuset har jämnats med marken. En del av småtingarna som snart ska leka där kommer att

bli framtidens hockeystjärnor, sanna mina ord.

SPORTFOLK & SÅNT MED KRIGARN

**Ulf Kriström**

070-155 43 72

ulf.kristrom@gd.se







# Tolv år – blir man lyckligare än då?

**P**lötsligt en dag får jag en bild på posten. Den träffar mig rakt i magen, jag kan inte sluta titta på den, den fyller mig med ett slags vemod jag inte kan förklara.

Vad händer med oss när vi ser bilder på oss själva som små?

Varför känner vi liksom ett styng av smärta, av lite sorg och saknad?

Bilden skickas till mig av en gammal eldsjäl i Gävle Godtemplare, Curt Larsson, och föreställer ett av pojklagen i Stjärnserien vintern 1966–1967.

Vi är nio små tolvåringar. Jag minns bara ett par, tre av de andra. Jag längst upp till vänster i blå hjälm, Hans-Göran, "Stövelns" grabb, längst upp till höger. Sören, den rödhåriga, under honom.

Vi ser ut som trashankar jämfört med hur tjugusig dagens knattar är uniformerade. Vi har knappt några skydd på kroppen. Gamla, tjocka klubbor. Skridskor som skridskor såg ut för 40 år sen.

Jag minns inte tillfället då bilden togs. Jag vet faktiskt inte om jag sett den förr över huvud taget.

**Ändå förflyttar hjärnan mig** till den där snöklädda kullen på en tiondels sekund. Jag kommer ju ihåg dom där matcherna.

Jag kan höra skridskornas gnisslande mot snön. Jag känner hur den där för stora GGIK-tröjan hänger på axlarna. Hur mössan kliar lite under hjälmen.

Jag kan känna lukten från den där platsen, se det gula strålkastarljuset från den gamla uterinken intill. Jag hör ljudet av puckar mot planket.

Jag sitter plötsligt i den där baracken vi bytte om i och ser mig själv knyta skridskosnörena så hårt att de små fingrarna vitnar. Dom vi ska möta är visst ganska bra. Lite större än oss. Det pirrar. Hoppas det inte blir för många byten, jag vill helst spela hela tiden.

**Först gör bilden mig** så ofantligt glad.

Sen kommer vemodet.

Jag ser en bylinebild på mig själv i Sveriges största tidning flera gånger i veckan och har så gjort i många år.

Det är en bild som inte säger mig nånting. Jo, en medelålders man, lönnfet, ser lite stram ut, kanske trött. Ja, trött.

Är det en lycklig man på den bilden?

Jag antar att det är där skon klämmer.

Det är väl därför vi vuxna – inte bara jag – får en sorgsen klump i halsen när vi ser foton från förr:

Det blev kanske inte riktigt som vi ville. Vad vi nu ville, hur vi nu trodde att det skulle bli.

Vi kanske rent av aldrig blir så lyckliga som när vi var tolv år, hur deprimerande den tanken än kan låta.

**Jag ser den där rätt söte pojken** i blå hjälm och minns hur hans värld såg ut, hur han var fenomenal på att roa sig själv med hjälp av sina drömmar. Hur han kunde åka ensam i timmar på en uppspölad isplätt och skjuta puckar eller tennisbollar i ett hockeymål hopsnickrat av plankor och säckväv.

Det spelades matcher i hans huvud. Han kommenterade dem själv. Han kunde vara "Lill-Strimma" en hel vecka, sen tröttnade han på honom och bytte till Håkan Wickberg. Eller kanske Tord Lundström. Vem är det som står i dag, är det "Honken" eller Kjell Svensson? Ska han sätta nåt skott i krysset? Ska han gå hem som en vinnare efter den här matchen också? Givetvis.

**Det är klart att vi får** ett annat mått på "lycka" när vi blir vuxna, precis som en tolvåring minsann också kan uppleva sina problem som oöverstigliga.

Men när jag ser den där bylinebilden på mig själv i tidningen, den där lite slitne mannen, så tänker jag:

Jag fick det jobb jag drömde om som liten, jag har fått resa världen runt och sett så mycket, jag har träffat fantastiska människor, jag har gjort allt det som man förväntas göra som vuxen, med familj och barn och allt det andra, och jag har hittills klarat mig helskinnad genom alltihop.

Och ändå:

Jag känner att jag längtar tillbaka dit, till grabbarna i den där snödrivan, till den där tiden då man inte visste hur allt skulle bli.

Då man inte visste så förbannat mycket om livet.

Jag tror att man är som lyckligast när man är tolv år och spelar ishockey.

**PETER WENNMAN**  
Krönikör på Sportbladet



Gävle Godtemplare 1966/67  
(Inringad: Peter Wennman)

## "Meritförteckning" Curt Larsson

- 1959-78 Började i GGIK under sommaren 1959 att träna pojkar i fotboll på Borgarskolan vid sidan om egna bollsparkandet i Gefle IF Juniorer och B-lag.
- 1959-80 Arrangerat och dömt ungdomsserier "Stjärnserien" i fotboll och Ishockey.
- 1960-76 Tränare för ungdomslag i hockey. Sammankallande ledare för B-laget.
- 1962-96 Medlem i ungdomssektion ishockey & fotboll 620329
- 1963 Styrelsemedlem i GGIK 1964-04-27 t.o.m. 2001-06-13
- 1964-69 Tränare för Damhandbollens A-lag för GGIK

1966-67 Arrangerade och dömde ungdomsserien Stjärnserien i Handboll på Träffen  
1967-68 Startade och administrerade D-grupp i ishockey (Snögrens-Trofén) Ishockeyförbundet tog över.  
1968-74 Distriktsdomare i Handboll  
1968-71 Fotbollsdomare (Reserv- Junior och Ungdomslag)

1969 Blev halvtidsanställd i GGIK  
1969-72 Fotbollstränare för tre lag samtidigt P16-P15-P14 och Stjärnserien. Dåligt med ledare.

1970 Blev heltidsanställd i GGIK den 1 juli 1970  
1970-72 Ordförande i GGIK 700529–720420  
1970-90 Startade Pumatrofén sedermera Snögrens Trofén tillsammans med Jan Berggren Gävle FK. Fotbollsserier för ungd.15 år & yngre. 1982 infördes 7-manna ända ner till 10 år. Trofén arrangerades i 20 år. Gästriklands Fotbollsforbund tog över 1991 utan några kommentarer.

1970- Startade Hockeyskola på Gavlerinken efter "Tigern" Johansson, anställd av Kommun med verksamhet på Sätra. Tre dagar i veckan. Sen kom Brynäs och Strömsbro och ville vara med.

1970-99 Kassör i ishockeyns ungdomssektion  
1970-82 Kassör i Ungdomsfotbollens ungdomssektion

1972 aug. Började klippa ur alla händelser kring GGIKs alla sektioner. Johan Widell tidigare från 1942.

1972-80 Föreståndare för ungdomsgården vi hade på Nynäsgården med 11 st deltidanställda. Anslag från Kommun.

1974 Startade Damfotboll i klubben och med ungdomslag i Stjärnserien.  
1974-76 Tränare för damfotbollen.

1975-2001 Sekreterare sen 28 maj 1975 t.o.m 13 juni 2001-06-27  
1976 Startade Herrhandboll i GGIK med spel i div.4 Tränade laget t.o.m. 1978 då Bosse Larsson på Sätra tog över.

1976 Startade Herrfotbollens A-lag igen efter uppehåll.  
1977-78 Vik. Ordförande i GGIK  
1970-80 talet Bingostyrelsen tillsammans med Strömsbro & IK Sätra Bingopalatset

1980 Bildade Gävle Hockeyklubb i ishockey. Farmarklubb till GGIK med säte i Andersberg.

1980- Kassör i Gävle Hockeyklubb

1980-84 Tränare för 69-laget i fotboll. Med i ledarstaben för laget i ishockey.  
1983.05.03 Var med och bildade S/G Hockey i samarbete med Strömsbro IF. Blev sekreterare fr.o.m 1991

1984-91 Medtränare för 74-laget i fotboll och ishockey  
1984 Skapade GGIKs målsättningshäfte i ishockey

1990-94 Kassör i Fotbollens ungdomssektion omg.2  
1990-93 Arrangerade Coca Cola Cup på Sätrevallen i fotboll.

1990-03-20 Bildade GGIK Innebandy, som egen klubb tillsammans med sonen Stefan Larsson.  
Stöttade verksamheten. Var revisor t.o.m. 1998

1990-94 Var med och bildade Sommarkulan tillsammans med 10 andra Gävleklubbar.  
1990-95 Kassör och med i arrangörskommittén  
1992-94 Medlem i Fotbollsforbundets tekniska kommitté.

1996 Blev Hedersmedlem nummer 15 vid Jubileet 4 maj 1996

1999 Skapade klubbens hemsida tillsammans med Stefan Larsson. Klar men vi fick ej visa den.



2005-07-01	Min tjänst i GGIK blev degraderad till halvtid. Var en kostnad för klubben enl. Anders Lené Han förstår inte mitt engagemang att få in pengar till klubben. A-laget går före.
2005-12-31	GGIK behöver inte mig längre. Får A-kassa och får kompensation av GGIK för rest.20% för att uppnå juni-lönen 2005. Skulle ej förlora ekonomiskt innan min "riktiga" pension 2007 Sista arbetsdagen, som halvtid, föregicks utan arrangemang från GGIK.
2006-12-11	Invald som medlem i Gästrikeidrottens Historiska Förening
2007-01-01	Kassör i Gästrikeidrottens Historiska Förening
2007-03-13	Med i Bingoalliansens styrelse, att bevaka föreningarnas intressen.
2013-2014	Medverkande i GGIKs nya hemsida "ggikhistoria.se" tillsammans med Per Törnblom tidigare ledare i Team 82

## En förmiddag på kansliet!

Att arbeta inom ett serviceyrke kan framkalla känslor. Dåligt betalt och många gånger saknas förståelse bland arbetsgivare och kunder. Får man inte ihop debet o kredit i företaget eller en idrottsförening är det servicen som det skall skäras i. Att stå till tjänst är inte mycket värt.

Många chefer i företag och ordföranden i föreningar har inte de blekaste aning om vad man sysslar med i sin verksamhet. TV1 –programmet undercover-boss visar tydligt hur det kan ligga till. Där chefen jobbar inkognito på sk.golvet. Chefen får prova på flera arbetsmoment och framförallt träffa sina anställda, deras syn på livet, företaget och deras arbetssituation.

En förmiddag på ett föreningskansli i en flersektionsförening kan vara både lärorik, spännande och framförallt stressande. Med några rader här nedan beskrivs hur en fredagsförmiddag kan förlöpa. Personerna på besök anges med initialer.

Denna fredag 28 aug.1987 skall vi åka till Mohed på träningsläger, som hockeyupptakt. Som förälder och i någon mån ledare för laget, skall det köras barn och föräldrar med egen bil, utan ersättning förstås. Hade beräknat ta ledigt från kansliet kl: 12.00.

Började dagen med att brygga kaffe och fortsätta skriva på ett brev, som var kvar i maskinen från dagen innan. A.S kommer in som planerat. Vi stämmer av inför resan till Mohed.

Det ringer från Länsstyrelsen och vi går igenom tidigare inskickade ansökningar om lotterier.

M.N kommer. Skall trycka kopior till laget. Coperingsmaskin fungerar dåligt. Hoppas nya maskin kommer som vi beställt. Har bestämt om leverans under förmiddagen. Jag också skall trycka 200 ex att ha med till Mohed.

Piteå Hockey ringer. Dom har tagit fel på dag och tid för vänskapsmatchen mot vårt a-lag S/G. Ringer N.P och han tar över problemet. N.P försökte ringa mig igår. Vi går igenom bussbeställningarna för S/Gs A-lag och juniorlag nu istället.

B-juns materialare B.L kommer in med hjälmar. Allmänt hockeyprat i väntan på att Snögrens skall leverera damasker som B.L skall ha med sig. Medan försöker jag plita på skrivmaskin på det där brevet.

P.A.B ringer om utrustning för ny ishockeymålvakt. Måste ha i helgen!  
P.A-B försöker kontakta killen, så han kan komma till 11.30.

Å.L från vaktbolaget ringer om avtal för vakter på S/G matcherna. Det finns två vaktbolag och båda vill ha jobb. Å.L framhåller sitt bolag. Håller ej på att bli av med honom. Ber att få återkomma.

P.J från GIF kommer till kansliet och vi pratar fotboll. Har problem med en grabb och frågar om han kan få spela för GIF i Snögrens Trofén. För att grabben skall må bra löser vi detta.

L.H på Snögrens kommer med damasker. Diskuterar lite priser med honom på annan utrustning.

S.T kommer in och vi bestämmer om möte med Föreningsbanken och Gävle Kommun.

S.T tycker det är för mycket folk nu på kansliet så vi får prata mer en annan gång.

K.Ö ringer om vår data vi beställt och som han skall programmera in. Träffas nästa vecka.

E.B ringer från Fritid och meddelar alla fotbollsmatcher i kväll måste ställas in, p.g.a. regn.

M.N är kvar på kansliet. Tar över och ringer återbud till motståndare och våra ledare.

P.A.B ringer igen. Fått tag i killen, som kommer på avtalad tid. Vi går och provar hockeyutrustning.

L.N kommer med manus till Godisbladet. Vill han nya fotbollar med sig.

L.N återkommer! Ser på mig att jag är stressad, meddelar han.

L.L kommer in och vill trycka kopior. Visst fan! Det går ju inte. Copy har inte kommit än. Ringer och får besked att man är på väg.

H.G f.d. ordf. i S/G ringer, Vi har inte setts på länge varför samtalet blir trevligt men bara 20 min.

Fick ihop några rader på maskin under tiden.

Äntligen kommer killen från Copy. Inte har han den nya maskinen med sig. Den är kvar i Bollnäs!

Han har i alla fall kontraktet med sig. För honom gäller det pengar, för mig bara tid. Han tar med sig manus och trycker kopior, som jag får hämta när jag åker till Mohed.

L.L gör så gott han kan. Tar några svarta kopior.

L.G ringer och kollar om jag beställ buss till Märsta. Klart igår!

Ringer och beställer krans till begravning av en avliden medlem.

N.L kommer in och meddelar att han skickar in en grabb, som vill prova utrustning under eftermiddagen. Går ej svarar jag. Skall vara ledig och åka till Mohed med laget, svarar jag.

Hur gör vi då blir svaret. Grabben måste ju ha sin utrustning!

Vi löser det med att N.L får prylar med sig och provar hemma.

Bara L.L kvar på kansliet. Plockar ihop de prylar som skall med till Mohed medan vi pratar hockey.

Fixar telefonsvararen och sätter lapp på dörren.

Jäklar! Skulle ha ringt K. om Gavlerinken, som jag lovade F.E i går.

Glömde skriva att Valbo FF ringde också. Det var nog fler, som ringde.

Skulle ha skrivit styrelseprotokollet och skriva redovisning på ett lotteri, som legat ett tag, men det får jag väl ta i tur med hemma i lugn och ro.

Fika! Har jag fikat? Jo de har jag nog! I vilket fall som helst har alla besökare umgåtts, fikat och haft trevligt tillsammans på samlingsplatsen kansliet, som nästan alltid är öppen.

Får ej glömma bort att hämta kopiorna hos Copy när jag åker hem. Papperet sitter fortfarande kvar i skrivmaskin!

C.L



I början av -60 talet jobbade vi med hockeyplan. Sargen demonterades för målning och därefter gjordes grusplan i ordning för fotboll. Ungdomarna i högsta grad delaktiga i arbetet.

Rensning av oppis		Demontering av sarg		Kraftning på bannan	
Jag	0	Jag	18,5	Jag	13
L Larsson	3	U. Jansson	7,5	Göthe	5
R. Nord	6	H. Göthe	1	S. Pettersson	1
U. Jansson	7	B. Laag	1	B. Holmstedt	1
B. Löfgvist	2	B. Löfgvist	7,5	B. Laag	3
		L. Wiberg	1	U. Jansson	7
		S. Pettersson	2,5	R. Nord	6
		R. Nord	4,5	S. E. Nord	3
		J. Deime	1,5	L. Hedlund J	2
		L. Larsson	1,5	B. Löfgvist	6
				T. Söder	1
	29 tim		35,5 tim		48 tim

Gäppsättning av målstäp		Målning av sarg		Uppsättning av sarg	
Jag	5 tim	Jag	8,10	Leif Wikholm	6,5
Multiv.	3	Rolf N.	5	Hans Göthe	6,5
S. E. Norden	1	Jansson	2	Omny Brask	6,5
U. Jansson	2	B. Örn L.	1	Lars Ekland	4,5
B. Löfgvist	2	Holm B.	3,5	Dick Agaffed.	4,5
J. Deime	2	Görs E.	3,5	Rolf Felba	2
	15 tim			B. Löfgvist	2
				Ulf Jansson	1
				Jag	4
				Lars Södergren	2
				Benkt Wärn	2
				Lars Östlund	2
				Bo Eriksson	2
				Lars Hedlund	2
				Leif Olsson	2
				Ulf Mattsson	2

Uppsättning av sarg nr	
Per-Ole Nord	2
Bertil Ljung	2
Peter Mattsson	2

Rep av stegen	
Jag	87,5
Rolf N.	34,5
S. E. N.	6
U. Jansson	46
C. Holmbeck	2
L. Wikholm	2
T. Söder	2

Rep av betygning	
Jum Deime	2
Leif Wikholm	2